



ALDRIG BACKA 1
sid 5-18

Sätt tillbaka meningarna. Skriv de första tre orden.

Hon kan inte säga ifrån på samma sätt som vår gamla lärare Malin.

Jag har ingen lust att spela fotboll längre.

Nisse och Wasim har ingen koll.

Och förra discot dansade jag bara med henne.

Vad ska jag söka på?

Vi blev kompisar nästan på en gång.

Ivan säger ingenting, han brukar inte göra det när dom håller på. Men han säger inte ifrån heller. Han bara står där och ser ut som om inget särskilt har hänt. Och det har det inte heller, för det är alltid så här i vår klass. Plötsligt blir jag trött. _____

Problemet är att killarna är många och vi tjejer är få. Så har det varit sen förskoleklass, och det har funkat okej även om det är tråkigt. Men sen vi fick Irene som lärare har det verkligen gått utför. Alltså, det är väl inget fel på henne, men killarna lyssnar inte. _____

Lydia och jag är inte ihop. Men kanske är vi på väg att bli? Jag vet inte, jag har aldrig varit ihop med nån. Jag vet bara att hon tittar på mej ibland, och att vi skickar typ roliga grejer till varandra. Och att jag tänker på henne. Rätt ofta. _____

- Ivan ska skicka en grej till Lydia, säger Nisse och pekar på bilden på Wasims telefon. Fast han vågar inte för han är kääär i henne.

Då brinner det i huvudet på mej och jag sliter upp telefonen ur fickan.

- Håll käften, väser jag och skrollar fram Lydias tråd. _____

Det känns som om jag ska börja gråta, och jag vet inte om jag är mest ledsen eller arg. Både och kanske.

- Det var ändå han som skrev det, upprepar jag, och om han bara gör som hans kompisar säger utan att tänka själv är han en tönt.

Vega nickar eftertänksamt.

- Det är sant, det är han. Och du, glöm det där med jackan, den är assnygg!

Och när Irene bad henne berätta lite om sej själv sa hon med hög röst att hon hette Vega, bodde med sin mamma, storasyster och en katt och att hon gillade att spela gitarr och läsa. Och så fick hon sätta sig bredvid Måns och hennes mamma vinkade och sa hej då och sen gick Vega i vår klass. Det var ju inte mer med det. Men för mej var det mycket mer. _____

ALDRIG BACKA 1

sid 5-18

Jag har ingen lust att spela fotboll längre.

Hon kan inte säga ifrån på samma sätt som vår gamla lärare Malin.

Och förra discot dansade jag bara med henne.

Vad ska jag söka på?

Nisse och Wasim har ingen koll.

Vi blev kompisar nästan på en gång.