



ALDRIG BACKA PROV

Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!

Problemet är att killarna är många och vi tjejer är få. Så har det varit sen förskoleklass, och det har funkant okej även om det är tråkigt. Men sen vi fick Irene som lärare har det verkligen gått utför.

Innan tiorasten har alla hört, det jag säker på. Ingen säger något direkt till mig, men det känns som att alla tittar och viskar. Ivan har jag knappt sett till, han verkar undvika mig. Vega, Aya, Siri och Ella sluter upp runt mig vid den blå sandlådan.

Hur blev det så här? Kanske gråter jag lite också, fast väldigt tyst. Jag sitter där ända tills Måns börjar rycka i dörren och ropa att lektionen börjar. Då sköljer jag ansiktet noga och hoppas att mina ögon inte är alltför röda. _____

- Vega, sänk rösten! viskar hon. Vi har faktiskt tyst läsning här, du stör alla andra.
Då exploderar Vega.
- Stör jag? Men han då?

- Nu tycker jag att vi alla tar och lugnar ner oss, försöker Kent. Wasim menade inte att...
- Det gjorde han visst, avbryter Siri. Han menade det visst och alla hörde vad han sa, eller hur?
Tjejerna nickar allvarligt och Vega vänder sig till Kent igen.

- Men alltså, jag vägrar försöka vara något gott exempel för killarna eller vad du nu menar. Jag satt liksom bredvid Olle halva hösten och på hemkunskapen fick jag vara med Måns för att typ hålla ordning på honom. _____

De andra tjejerna står i en klunga utanför matsalen när vi kommer. Ella och Siri har likadana tights och jeansshorts och de hoppar upp och ner och vinkar. Nu kommer de. _____

- Jag vill inte göra slut med Sami, snyftar mamma. Inte alls. Men...
Hon lägger händerna på mina axlar och ser mig i ögonen.

ALDRIG BACKA

PROV Facit

Problemet är att killarna är många och vi tjejer är få. Så har det varit sen förskoleklass, och det har funkat okej även om det är tråkigt. Men sen vi fick Irene som lärare har det verkligen gått utför.

Alltså, det är väl inget fel på henne, men killarna lyssnar inte.

Innan tiorasten har alla hört, det jag säker på. Ingen säger något direkt till mig, men det känns som att alla tittar och viskar. Ivan har jag knappt sett till, han verkar undvika mig. Vega, Aya, Siri och Ella sluter upp runt mig vid den blå sandlådan.

- **Taskigt av Ivan att skicka det där sms:et säger Siri och Ella håller med.**

Hur blev det så här? Kanske gråter jag lite också, fast väldigt tyst. Jag sitter där ända tills Måns börjar rycka i dörren och ropa att lektionen börjar. Då sköljer jag ansiktet noga och hoppas att mina ögon inte är alltför röda. **Ingen får veta att jag har gråtit.**

- Vega, sänk rösten! viskar hon. Vi har faktiskt tyst läsning här, du stör alla andra.

Då exploderar Vega.

- Stör jag? Men han då?

Hon pekar anklagande på Måns.

- Nu tycker jag att vi alla tar och lugnar ner oss, försöker Kent. Wasim menade inte att...

- Det gjorde han visst, avbryter Siri. Han menade det visst och alla hörde vad han sa, eller hur?

Tjejerna nickar allvarligt och Vega vänder sig till Kent igen.

- **Ska du inte säga till honom?**

- Men alltså, jag vägrar försöka vara något gott exempel för killarna eller vad du nu menar. Jag satt liksom bredvid Olle halva hösten och på hemkunskapen fick jag vara med Måns för att typ hålla ordning på honom. **Hur kul tror du det är?**

De andra tjejerna står i en klunga utanför matsalen när vi kommer. Ella och Siri har likadana tights och jeansshorts och de hoppar upp och ner och vinkar. Nu kommer de. **Då kan vi gå in.**

- Jag vill inte göra slut med Sami, snyftar mamma. Inte alls. Men...

Hon lägger händerna på mina axlar och ser mig i ögonen.

- **Du ska få ett syskon, Ivan.**