

Namn.....

BARA DRA PROV



Här är åtta citat från var och en av de åtta delarna i boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv de första tre orden i den mening som kommer efter!

De håller i plakat. Nästan alla har koltar. Det lyser av blått, rött och gult. Ett samiskt demonstrationståg ska gå genom Kiruna. Liknande demonstrationer har genomförts i hela Sapmi. _____

Bröderna är lika varandra till utseendet. Ganska ljushåriga, breda axlar, starka. Men Henrik har alltid nära till skratt. Det har inte Johannes. Henrik pratar med alla, skojar, får andra att må bra.

Henrik har en flickvän som bor i Solna. Hon ska komma till byn. Mamma gillar henne inte. Flickvännen kan inte prata samiska trots att hon är same. Johannes gillar inte heller henne. _____

- Vad vill du? frågar hon.
- Jo, jag undrar bara varför inte jag fick vara med och bestämma.
- Är du full?
- Spelar det någon roll? Svara nu! Vi låg med varandra. _____

Minna har inte skrivit mer. Han antar att hon har flyttat och försvunnit. Johannes törs inte skriva till henne igen. Han hatar sig själv för att han frågade om aborten. _____

- Jag ska se till att poliserna börjar utreda renplågerier och renstölder. Det behövs samiska jurister och samiska poliser. Annars förändras inget, säger hon.
- Lycka till, säger Johannes ironiskt.
- Du tror inte på mig. _____

När han promenerar mot stan ringer han firman. Gubben som svarar blir arg när Johannes säger upp sig. Han påpekar att det finns något som heter uppsägningstid. Man kan inte bara sluta från en dag till en annan. _____

Så kommer det över honom. Han måste få ur sig ett förlåt.

- Förlåt för att jag sa det där. Om aborten.
- Minnas röst blir annorlunda. Darrar till.
- Jag gjorde ingen abort. _____

BARA DRA PROV Facit

De håller i plakat. Nästan alla har koltar. Det lyser av blått, rött och gult. Ett samiskt demonstrationståg ska gå genom Kiruna. Liknande demonstrationer har genomförts i hela Sapmi. **De protesterar mot att staten låter gruvbolag förstöra markerna.**

Bröderna är lika varandra till utseendet. Ganska ljushåriga, breda axlar, starka. Men Henrik har alltid nära till skratt. Det har inte Johannes. Henrik pratar med alla, skojar, får andra att må bra. **Han älskar sin lillebror.**

Henrik har en flickvän som bor i Solna. Hon ska komma till byn. Mamma gillar henne inte. Flickvännen kan inte prata samiska trots att hon är same. Johannes gillar inte heller henne. **Inte hennes planer på att Henrik ska flytta till Stockholm.**

- Vad vill du? frågar hon.
- Jo, jag undrar bara varför inte jag fick vara med och bestämma.
- Är du full?
- Spelar det någon roll? Svara nu! Vi låg med varandra. **Det blev en unge tydligen.**

Minna har inte skrivit mer. Han antar att hon har flyttat och försvunnit. Johannes törs inte skriva till henne igen. Han hatar sig själv för att han frågade om aborten. **Han hatar henne för att hon inte svarar.**

- Jag ska se till att poliserna börjar utreda renplågerier och renstölder. Det behövs samiska jurister och samiska poliser. Annars förändras inget, säger hon.
- Lycka till, säger Johannes ironiskt.
- Du tror inte på mig. **Men jag ska visa alla.**

När han promenerar mot stan ringer han firman. Gubben som svarar blir arg när Johannes säger upp sig. Han påpekar att det finns något som heter uppsägningstid. Man kan inte bara sluta från en dag till en annan. **Johannes säger att han är sjuk och lägger på.**

Så kommer det över honom. Han måste få ur sig ett förlåt.

- Förlåt för att jag sa det där. Om aborten.
- Minnas röst blir annorlunda. Darrar till.
- Jag gjorde ingen abort. **Det blev ett missfall.**