



BARA GLIDA MED PROV

*Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!*

- Mamma, säger jag och lägger ifrån mig telefonen. Lydia och Vega ska sticka och bada och undrar om jag vill följa med. Vegas storasyster är med också, hon är sexton.

Men det är som om stämningen har förändrats, Nisse sitter liksom rakare upp i soffan och håller hårdare i kontrollen.

- Gå och träffa henne om du vill, säger han och rösten är kall.

- Nej nej, säger jag snabbt. Jag stannar. _____

De träffades när de var på något bad med ett gäng av kusinens kompisar, så spelade de basket ihop flera gånger och sen var Nadia och Wasim typ tillsammans. Hon har brunt lockigt hår och är assnygg och de har kysst varandra. _____

- Men... var ska bebisen bo? Allt det där får väl inte plats i ditt sovrum?

Samtidigt som jag pratar slås jag av en tanke till.

- Och... Sami? Ska han också bo här?

Mamma ser på mig och allt det retsamma är försvunnet.

- Ja, alltså... _____

- Tjena, säger Wasim när tjejerna kommer fram till oss. Är det bra eller?

Lydia rycker på axlarna och klättrar upp på staketet. Jag går bort till henne. Det känns så naturligt, inte pinsamt eller konstigt. _____

När jag cyklar hem tänker jag på Wasim och Nadia och bilden i klasschatten igen. Alla verkar ha sett den och många har gett hjärtan och tummar upp. Sen tänker jag på Aya, på hur kul det var att hänga med henne idag. _____

Jag kastar mig fram och smiter förbi mamma trots att hennes stora mage tar upp det mesta av dörröppningen. Jag måste ut, bort! I hallen sticker jag fötterna i gympaskorna och sliter åt mig en tröja. Sen slänger jag upp dörren och springer nerför trapporna, fast jag hör mamma ropa efter mig med gråt i rösten. _____

- Oj, är allt jag får fram. Det här hade jag absolut inte väntat mig.

- Äsch! fnyser Wasim och hans röst är inte mjuk längre utan skrovlig och hård. Hon kan dra åt helvete. Jag är så över henne. Så över tjejer överhuvudtaget. _____

BARA GLIDA MED PROV Facit

- Mamma, säger jag och lägger ifrån mig telefonen. Lydia och Vega ska sticka och bada och undrar om jag vill följa med. Vegas storasyster är med också, hon är sexton.

Egentligen är Stella nog femton men det spelar inte så stor roll just nu.

Men det är som om stämningen har förändrats, Nisse sitter liksom rakare upp i soffan och håller hårdare i kontrollen.

- Gå och träffa henne om du vill, säger han och rösten är kall.

- Nej nej, säger jag snabbt. Jag stannar. **Det är väl min tur att spela snart?**

De träffades när de var på något bad med ett gäng av kusinens kompisar, så spelade de basket ihop flera gånger och sen var Nadia och Wasim typ tillsammans. Hon har brunt lockigt hår och är assnygg och de har kysst varandra. **Allt det här berättar Wasim utan att någon har frågat.**

- Men... var ska bebisen bo? Allt det där får väl inte plats i ditt sovrum?

Samtidigt som jag pratar slås jag av en tanke till.

- Och... Sami? Ska han också bo här?

Mamma ser på mig och allt det retsamma är försvunnet.

- Ja, alltså... **Det är klart att Sami ska bo här.**

- Tjena, säger Wasim när tjejerna kommer fram till oss. Är det bra eller?

Lydia rycker på axlarna och klättrar upp på staketet. Jag går bort till henne. Det känns så naturligt, inte pinsamt eller konstigt. **Alla vet att vi är ihop.**

När jag cyklar hem tänker jag på Wasim och Nadia och bilden i klasschatten igen. Alla verkar ha sett den och många har gett hjärtan och tummar upp. Sen tänker jag på Aya, på hur kul det var att hänga med henne idag. **Kanske, kanske, kanske vågar jag fråga henne om vi ska bli ihop.**

Jag kastar mig fram och smiter förbi mamma trots att hennes stora mage tar upp det mesta av dörröppningen. Jag måste ut, bort! I hallen sticker jag fötterna i gympaskorna och sliter åt mig en tröja. Sen slänger jag upp dörren och springer nerför trapporna, fast jag hör mamma ropa efter mig med gråt i rösten. **Här tänker jag inte stanna en sekund till.**

- Oj, är allt jag får fram. Det här hade jag absolut inte väntat mig.

- Äsch! fnyser Wasim och hans röst är inte mjuk längre utan skrovlig och hård. Hon kan dra åt helvete. Jag är så över henne. Så över tjejer överhuvudtaget. **Kom så spelar vi.**