



Sätt tillbaka meningarna. Skriv bara de första tre orden.

- Allt jag skriver är sant.
- God jul och gott nytt år.
- Han låste upp dörren och jag följde honom in i lägenheten.
- Ingen tvingade mig, jag valde själv.
- Kan du spela något av Bela Bartok? frågade han.
- Med Posten i morgon.

Jag tog hissen upp i de höga husen, sprang nedför trapporna och petade in julkort och annat i brevinkasten. Mest julkort. Så jädrans meningslöst, tänkte jag. Julkort borde förbjudas.

- Tyckte bara det var kul, sa jag och nickade mot dörren. Att det står *En Tjej* där. På namnskylten. Nu dök en annan man upp bredvid jätten, han var som en kopia av den förste men i mindre format, och med en liten mustasch under den spetsiga näsan.
- Tror du att dina föräldrar tycker det är kul, när de får ett kuvert med dina avklippta fingrar i? frågade han. _____ Tror du att de kommer att skratta då?

Den store drog in luft genom näsan och såg ut som om han skulle kunna kasta sig över mig, men den lille la handen på hans överarm och betraktade mig. En liten nyfikenhet glittrade i hans svarta ögon nu.

- Så du spelar piano?
- Jag nickade.

- Jag heter Laszlo, sa han. Laszlo Tjej. Och det här är min bror Istvan Tjej. Det står inte *1 Tjej* på vår dörr. Det står *1 Tjej*. I som i Istvan. Följ med in en liten stund. Jag vill prata med dig.

Jag var en kille som spelade piano och läste böcker och hade bra betyg. Jag var aldrig någon av de tuffa grabbarna. Under året som följde förändrades jag, först av mötet med bröderna Tjej och sedan efter sommaren, av mötet med den nya tiden och de nya idéerna. _____ Och värst av allt: jag ångrar ingenting, tvärtom.

Vissa av händelserna skapade ju stora rubriker i pressen och var nyheter i radio och teve. Men som sagt, ingenstans nämns bröderna Tjej vid namn. När det gäller dem måste du lita på mig.

_____ Och jag försöker inte framställa mig själv bättre än jag var.

BRÖDERNA TJEJ 1

sid 5-9

God jul och gott nytt år.

Med Posten i morgon.

Kan du spela något av Bela Bartok? frågade han.

Han låste upp dörren och jag följde honom in i lägenheten.

Ingen tvingade mig, jag valde själv.

Allt jag skriver är sant.