



DAMASKUS SÖLVESBORG 1
sid 7-16

Sätt tillbaka meningarna! Skriv bara de första tre orden!

De flesta av er.

Han känner till alla vägar och stigar här på Ryssberget.

Ibland kallas han något annat.

Jag behöver inte hjälpa henne med det jobbet.

Seså, kamrater, framåt marsch.

Uttalade jag era namn rätt?

I ett helt vanligt klassrum på Furulundsskolan i Sölvesborg sitter en helt vanlig N-klass. På andra raden mitt i rummet sitter en tjej som heter Nour. Längst bak vid fönstret sitter en kille som heter Leo. Eller egentligen heter han Leonard, men han kallas Leo. _____

- Vi ska förstärka vår trupp med de här kamraterna under Klassföreståndarens dag på fredag, säger Fredrik och kikar på en lapp han håller i handen. Det här är Rania, Nadin och Sahar och här har vi Khalil, Mohsin och Reza. _____

- Vi kommer att grilla, ni behöver inte ta med egen matsäck. Väderutsikterna är goda, det ska vara sol och varmt ända till helgen, men ta på ordentliga och oömma kläder, vi ska vara ute och ni ska röra er. Uppfattat? Ni kommer att vara tillbaka halv fyra. _____

- Okej. Alla är här utom Danne, vet du nåt om honom, Sebastian?

- Han är på väg, svarar Sebastian och viftar med sin telefon.

- Bra. Hörni, solen skiner, vi kommer att få en underbar dag. Ett minne för livet. Och där har vi ju Danne också. Välkommen, så trevligt att du ville göra oss den äran. _____

Leo går där tillsammans med de andra. Ensam men ändå tillsammans med de andra. Han ler för sig själv, skogen får honom alltid att må bra. Många hundratals gånger har han gått här med mormors hund Pinje. Och han har ju varit med i scouterna också, och under några år höll han på med orientering. _____

Han vet att Mentor-Camilla försöker vara trevlig. Han vet att hon såg honom gå ensam och tyst där bland alla klasskamrater som skrattar och pratar med varandra. Men, tänker Leo, det är hennes jobb. Att vara trevlig och bekymra sig om alla. _____

DAMASKUS SÖLVESBORG 1
sid 7-16

Ibland kallas han något annat.

Uttalade jag era namn rätt?

De flesta av er.

Seså, kamrater, framåt marsch.

Han känner till alla vägar och stigar här på Ryssberget.

Jag behöver inte hjälpa henne med det jobbet.