



DE STULNA BARNEN 1
sid 11-18

Sätt tillbaka meningarna. Skriv bara de första tre orden.

Det var aldrig någon som eldade i den.

Folk ute på fälten gjorde till och med tecknet mot ondska ifall hon gick förbi!

Hon rufsade om i Sols vitgula lockar.

Och tidigt uppe är du som vanligt!

Så gav hon sig iväg mot korridoren där Arel och hans vän Eno hade sina rum.

Så jag behöver din hjälp i eftermiddag.

Sol skyndade genom villans korridorer. Hon hade massor att hinna idag! I köket stod kokerskan Misana vid elden. Hon vände sig om och log brett när hon såg vem som kom.

- Är det huset solstråle? frågade hon. _____

- Tänk jag minns fortfarande dagen när de kom hit med dig, fortsatte hon precis som hon brukade. Liten som en räka var du, och lika blek. Jag trodde att det var något fel på dig!

- Hår som brännande middagssol redan då, så namnet passade.

Sol satte sig vid bordet. Hon suckade lätt. Misana hade ingen aning om vad andra brukade säga om Sols utseende. _____

- Var är Dea? frågade Sol och tittade sig om.

Kökspigan brukade vara i full gång så här dags.

- Huvudvärk, fnös Misana. _____

Igår hade hon slagit sönder en lertallrik, och Bibrand hade omedelbart skickat iväg henne att städa den stora eldstaden i salen. Helt i onödan. _____

- Seså, kila iväg och bädda i pojkarnas rum nu, manade hon. Deras första lektion börjar snart, så håll dig ur vägen.

Sol ställde grötskålen på bänken och tog skurhinken som Misana gjort i ordning åt henne.

DE STULNA BARNEN 1

sid 11-18

Och tidigt uppe är du som vanligt!

Hon rufsade om i Sols vitgula lockar.

Folk ute på fälten gjorde till och med tecknet mot ondska ifall hon gick förbi!

Så jag behöver din hjälp i eftermiddag.

Det var aldrig någon som eldade i den.

Så gav hon sig iväg mot korridoren där Arel och hans vän Eno hade sina rum.