



**DEN SOM LJUGER 1**  
**sid 3-18**

*Sätt tillbaka meningarna! Skriv bara de första tre orden!*

**Du känner inte mig.**  
**Jag vet bara** en sak om honom.  
**Om du vill** förstås.  
**Om jag inte** alls är hans son.  
**På julafton skulle** han knacka på dörren.  
**Vad som än** händer kan jag inte berätta det för morsan.

Han låter lite osäker. Harklar sig.

- Jo, säger han igen. \_\_\_\_\_ Jag heter Jonas.

Det blir tyst i luren igen.

- Jag är din pappa, säger han.

Jag har aldrig pratat med min pappa. Vet inte vem han är. Inte var han bor. Inte hur han ser ut.

Min pappa. \_\_\_\_\_ Att han lämnade morsan när hon var gravid.

Hej Felipe! Förlåt om det blev lite konstigt idag. Jag förstår att det här kommer plötsligt. Men det är sant. Jag är faktiskt din pappa. Jag vill gärna träffa dig. \_\_\_\_\_ Du kan väl fundera på det.

Så många gånger som jag har tänkt på min pappa. Undrat vem han var. Hur han såg ut. När jag var liten drömde jag om att han skulle komma. \_\_\_\_\_ Ha en hel säck julklappar med sig.

Jag tänker på vad morsan skulle säga om hon visste. Visste att han har hört av sig. Han som svek oss.

\_\_\_\_\_ Hon skulle bli tokig.

Hur ska jag göra? Det svåra är ju att jag inte känner honom. Att jag inte vet vem han är. Kanske är han inte ens min pappa. Tänk om han har tagit fel. \_\_\_\_\_ Han kan ju vara en galning eller en mördare.

## DEN SOM LJUGER 1

Sidan 3-18

Du känner inte	mig.
Jag vet bara	en sak om honom.
Om du vill	förstås.
På julafton skulle	han knacka på dörren.
Vad som än	händer kan jag inte berätta det för morsan.
Om jag inte	alls är hans son.