

Namn.....



DEN SOM LJUGER PROV

*Här är åtta citat från boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!*

Hej Felipe! Förlåt om det blev lite konstigt idag. Jag förstår att det här kommer plötsligt. Men det är sant. Jag är faktiskt din pappa. Jag vill gärna träffa dig. Om du vill. _____

Men Jonas hör av sig. Precis två dagar senare ringer det igen. Den här gången känner jag igen numret. Jag trycker på svara.

Han syns på långt håll. Det är så konstigt. Men jag vet direkt att det är han. Han står vid kiosken som han har sagt. Det syns att han väntar på någon. Han tittat på folk som går förbi.

- Du, morsan, säger jag. Kan du inte berätta om min pappa?

Plötsligt ser morsan sur ut.

- Finns inget att berätta, säger hon. Han var ett svin. _____

- Tack Leyla! Nu klarar jag mig, säger jag.

Leyla ler inte tillbaka. Istället lägger hon handen på min arm. Ser mig i ögonen.

- Hur är det, Felipe? frågar hon. _____

Hon säger inte så mycket. Det är mest jag som pratar. Helt plötsligt väller allt bara ur mig. Jag berättar vad morsan har sagt. Att min pappa lämnade henne när hon var gravid.

- Jag var väl rädd att du hellre skulle vilja vara med honom. Tänk om du hade flyttat till honom. Jag kollade upp honom efter några år. Han hade ett eget hus. Snygg fru. _____

Jag väntar på Jonas. Idag ska jag träffa mina småsyster. Det är första gången. Vi ska äta glass och spela minigolf. _____

DEN SOM LJUGER

PROV, Facit

Hej Felipe! Förlåt om det blev lite konstigt idag. Jag förstår att det här kommer plötsligt. Men det är sant. Jag är faktiskt din pappa. Jag vill gärna träffa dig. Om du vill. **Du kan väl fundera på det.**

Men Jonas hör av sig. Precis två dagar senare ringer det igen. Den här gången känner jag igen numret. Jag trycker på svara.

- **Hallå, säger jag.**

Han syns på långt håll. Det är så konstigt. Men jag vet direkt att det är han. Han står vid kiosken som han har sagt. Det syns att han väntar på någon. Han tittat på folk som går förbi. **Plötsligt vrider han på huvudet.**

- Du, morsan, säger jag. Kan du inte berätta om min pappa?

Plötsligt ser morsan sur ut.

- Finns inget att berätta, säger hon. Han var ett svin. **Tänk inte på honom.**

- Tack Leyla! Nu klarar jag mig, säger jag.

Leyla ler inte tillbaka. Istället lägger hon handen på min arm. Ser mig i ögonen.

- Hur är det, Felipe? frågar hon. **Har det hänt något?**

Hon säger inte så mycket. Det är mest jag som pratar. Helt plötsligt väller allt bara ur mig. Jag berättar vad morsan har sagt. Att min pappa lämnade henne när hon var gravid. **Att han aldrig har hört av sig.**

- Jag var väl rädd att du hellre skulle vilja vara med honom. Tänk om du hade flyttat till honom. Jag kollade upp honom efter några år. Han hade ett eget hus. Snygg fru. **Trädgård och fin bil och alltihop.**

Jag väntar på Jonas. Idag ska jag träffa mina småsysstrar. Det är första gången. Vi ska äta glass och spela minigolf. **Det pirrar i magen.**