

Namn.....



DET ENDA SOM HJÄLPER PROV

*Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!*

Snabbt gömmer jag rakbladet. Det finns en ask med gamla halstabletter som alla verkar ha glömt bort. Utom jag. Jag öppnar asken och petar ner rakbladet. _____

- Fan, Lina.... Har du börjat igen?

Jag svarar inte. Jag bara pressar mig förbi honom och flyr upp till mitt rum. Stänger dörren och slänger mig på sängen. Om Albin vet kommer snart mamma och pappa också att veta.

Och då det gjorde ont utanpå blev det plötsligt lättare att inte tänka på allt som gjorde ont inuti. Det var som att ångesten och oron rann ut ur mig, ihop med blodet. _____

- Egon är en känslig häst, säger Meja. Och känsliga hästar tycker ofta att det är jobbigt med nya saker. Jag tror att han skulle må bättre om han fick en egen skötare. Någon som vill ta hand om bara honom. _____

Det gör ont. Riktigt ont. När jag är klar blöder det igen. Och jag känner mig lite lugnare. Jag hittar ett paket med pappersnäsdukar på skrivbordet. Tar en och trycker mot såren.

Mina kläder kommer att lukta häst nu. Och min jacka är full av hästhår. Jag borde ha tänkt på det. Men jag bryr mig faktiskt inte. _____

Jag tappade inte taget. Jag höll kvar i grimskäftet. Jag fick honom att gå förbi Adrian och hans häst. Det är ingen stor grej men det gör mig ändå stolt. _____

Det är jobbigt att rida. Mycket jobbigare än jag minns. Men Loke är supersnäll hela tiden. Meja står i mitten av ridhuset och ropar ut vad jag ska göra.

- Sänk händerna! _____

DET ENDA SOM HJÄLPER

PROV Facit

Snabbt gömmer jag rakbladet. Det finns en ask med gamla halstabletter som alla verkar ha glömt bort. Utom jag. Jag öppnar asken och petar ner rakbladet. **Sen ställer jag asken längst in i badrumsskåpet bakom allt annat.**

- Fan, Lina.... Har du börjat igen?

Jag svarar inte. Jag bara pressar mig förbi honom och flyr upp till mitt rum. Stänger dörren och slänger mig på sängen. Om Albin vet kommer snart mamma och pappa också att veta. **Han skvallrar alltid.**

Och då det gjorde ont utanpå blev det plötsligt lättare att inte tänka på allt som gjorde ont inuti. Det var som att ångesten och oron rann ut ur mig, ihop med blodet. **En kort stund kunde jag känna mig lugn.**

- Egon är en känslig häst, säger Meja. Och känsliga hästar tycker ofta att det är jobbigt med nya saker. Jag tror att han skulle må bättre om han fick en egen skötare. Någon som vill ta hand om bara honom. **Men ingen har velat göra det än.**

Det gör ont. Riktigt ont. När jag är klar blöder det igen. Och jag känner mig lite lugnare. Jag hittar ett paket med pappersnäsdukar på skrivbordet. Tar en och trycker mot såren. **Jag tänker inte lämna fler fläckar efter mig.**

Mina kläder kommer att lukta häst nu. Och min jacka är full av hästhår. Jag borde ha tänkt på det. Men jag bryr mig faktiskt inte. **Jag får väl tvätta den ikväll.**

Jag tappade inte taget. Jag höll kvar i grimskäftet. Jag fick honom att gå förbi Adrian och hans häst. Det är ingen stor grej men det gör mig ändå stolt. **Jag har mycket kvar att lära mig men det kanske går.**

Det är jobbigt att rida. Mycket jobbigare än jag minns. Men Loke är supersnäll hela tiden. Meja står i mitten av ridhuset och ropar ut vad jag ska göra.

- Sänk händerna! **Sträck på ryggen!**