



**DET FRUKTANSVÄRDA 1**  
**sid 5 - 16**

*Sätt tillbaka meningarna. Skriv bara de första tre orden.*

**Det hade stått** om det i tidningen.  
**Henry arbetade som** journalist på en tidning som kallades Kurren.  
**Hon log och** hennes ögon glittrade.  
**Jag följde med** honom ibland.  
**Klart som fan** att du får komma, sa jag.  
**Potatisarna var bara** halvkokta.

Far hade lagat mat. Han var inte så duktig på att laga mat. Såsen hade blivit bränd.  
\_\_\_\_\_

Vi bodde i en lägenhet på Idrottsgatan i Kumla. För tillfället bodde far och jag ensamma där. Min bror Henry är åtta år äldre än jag. Han hade flyttat hemifrån och hade en egen lägenhet i Örebro. \_\_\_\_\_

Hon hade cancer och skulle antagligen dö denna sommar. Hon var 57 år. Det var så svårt att begripa att hon skulle dö. Min far åkte och hälsade på henne varje dag. \_\_\_\_\_

Jag tittade på Edmund. Han hade alltså gått och väntat på att jag skulle säga något mer om Genesaret. Hans farsa hade sagt att det var jag som bestämde om han fick komma eller inte.  
\_\_\_\_\_

Efter tolv säsonger i allsvenskan och landslaget skulle Kanon-Berra varva ner. Han skulle bli spelande tränare för Kumlas handbollslag. Han hade just flyttat till stan. \_\_\_\_\_

De tre sista veckorna före sommarlovet skulle vår klass ha Ewa Kaludis i engelska och geografi. När Ewa Kaludis kom in i klassrummet blev det alltid alldeles tyst. \_\_\_\_\_ Det gick en darrning genom klassen.

## **DET FRUKTANSVÄRDA 1**

**sid 5 - 16**

**Potatisarna var bara** halvkokta.

**Henry arbetade som** journalist på en tidning som kallades Kurren.

**Jag följde med** honom ibland.

**Klart som fan** att du får komma, sa jag.

**Det hade stått** om det i tidningen.

**Hon log och** hennes ögon glittrade.