

Namn.....



DET FRUKTANSVÄRDA PROV

*Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!*

Hon hade cancer och skulle antagligen dö denna sommar. Hon var 57 år. Det var så svårt att begripa att hon skulle dö. Min far åkte och hälsade på henne varje dag. _____

Henry tog upp cigarettpaketet ur bröstfickan. Han bjöd mig på en cigarett. Vi låg på mage på bryggan och rökte.

- Berätta inte för farsan att jag har bjudit dig på en cigarett, sa Henry. _____

Redan då kunde slagsmålet ha varit slut, men Berra var inte nöjd än. Han lyfte upp Mulle i skjortkragen och gav honom några hårda slag. Sen vände han på honom.

- Var du vaken någonting i natt? frågade Edmund när vi hade kommit ut mitt på sjön.
- Vaken? Vad menar du? sa jag.
- Ja, om du hörde något, sa Edmund. De höll på, din brorsa och den där bruden, vem det nu var.

Hon var sig inte alls lik. Hennes ansikte var alldeles sönderslaget. Ögonen var svullna och läpparna spräckta. På ena kinden hade hon en stor blåaktig fläck. Någon hade slagit henne.

- Hälsa Henry att jag kommer tillbaka klockan ett i natt, sa Berra. Jag har en del att prata med honom om.
- Han kanske inte är här då heller, sa jag. _____

- Vet du om det finns någon hammare eller slägga? frågade Lindström.
- Det finns en hammare i verktygslådan, sa jag.
- Är det den här? frågade Lindström och lyfte upp en hammare som han hade gömt under bordet.

Efter en stund kände jag att spaden stötte mot något hårt. Det var släggan. På släggans huvud fanns något brunsvart intorkat klet. Jag ville inte titta närmare på det. _____

DET FRUKTANSVÄRDA

PROV Facit

Hon hade cancer och skulle antagligen dö denna sommar. Hon var 57 år. Det var så svårt att begripa att hon skulle dö. Min far åkte och hälsade på henne varje dag. **Jag följde med honom ibland.**

Henry tog upp cigarettpaketet ur bröstfickan. Han bjöd mig på en cigarett. Vi låg på mage på bryggan och rökte.

- Berätta inte för farsan att jag har bjudit dig på en cigarett, sa Henry. **I så fall slår jag ihjäl dig.**

Redan då kunde slagsmålet ha varit slut, men Berra var inte nöjd än. Han lyfte upp Mulle i skjortkragen och gav honom några hårda slag. Sen vände han på honom. **Med all kraft dunkade han Mullens ansikte i marken två gånger.**

- Var du vaken någonting i natt? frågade Edmund när vi hade kommit ut mitt på sjön.

- Vaken? Vad menar du? sa jag.

- Ja, om du hörde något, sa Edmund. De höll på, din brorsa och den där bruden, vem det nu var.

De låg med varandra.

Hon var sig inte alls lik. Hennes ansikte var alldeles sönderslaget. Ögonen var svullna och läpparna spräckta. På ena kinden hade hon en stor blåaktig fläck. Någon hade slagit henne. **Någon hade misshandlat Ewa Kaludis.**

- Hälsa Henry att jag kommer tillbaka klockan ett i natt, sa Berra. Jag har en del att prata med honom om.

- Han kanske inte är här då heller, sa jag. **Han kanske kommer senare ändå.**

- Vet du om det finns någon hammare eller slägga? frågade Lindström.

- Det finns en hammare i verktygslådan, sa jag.

- Är det den här? frågade Lindström och lyfte upp en hammare som han hade gömt under bordet.

- **Ja, jag känner igen den, sa jag.**

Efter en stund kände jag att spaden stötte mot något hårt. Det var släggan. På släggans huvud fanns något brunsvart intorkat klet. Jag ville inte titta närmare på det. **Jag stoppade släggan i en svart plastsäck, slängde in säcken och spaden i bagaget.**