

Namn.....



## DET HÄNDER NU PROV

*Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!*

Vi blev kompisar, sågs bara hon och jag och plötsligt tänkte jag mer på henne. En hel massa. Ändå fattade jag inte först att jag var kär. Det kanske verkar osmart men det var så oväntat.

\_\_\_\_\_

Jag ser Sigrid stirra efter en muskelkille med löjligen, trånga badbyxor, och det känns konstigt. Men så börjar hon gapskratta och säger:

- Gud, vad han tror att han är snygg!

\_\_\_\_\_

Han reser sig så snabbt att stolen nästan välter och han står i en konstigt framåtböjd vinkel, med händerna för skrevet och vänder sig snabbt bort. Jag skäms. Samtidigt bubblar ett skratt i mig, skratt och upphetsning. \_\_\_\_\_

Kort sagt, jag fattar ingenting. Och jag är rädd. Alltså gör jag något helt annat. Bak och fram, upp och ner, bort från Sigrid. Svarar på Hannes sms, bjuder med honom på bio. Det är nästan som om jag gör det för att hämnas på Sigrid. \_\_\_\_\_

Han är tyst en stund, sen säger han:

- Är du kär i Sigrid?

Det är en fråga som jag har väntat på i flera månader men jag hade inte trott att det skulle vara Hannes som ställde den. Herregud. \_\_\_\_\_

"Vad då förlåt?"

Sigrids svar kommer lika fort som hon kan ha hunnit skriva det:

"Jag vill inte att du ska vara arg på mig. Så om du är det så säger jag förlåt för det du är arg för. Vad det nu är. \_\_\_\_\_

- Man kan väl få vakna ordentligt först, säger Sigrid.

- Jag tycker inte att ni ser särskilt sömniga ut. Och jag vill inte tänka på vad ni har gjort istället för att sova.

\_\_\_\_\_

Men nu är det Agnes som har dött, och den här gången fattar jag vad det betyder. Inga fler mejl. Ingen chans att någonsin träffa henne på riktigt. Aldrig gå på hennes bröllop.

\_\_\_\_\_

## DET HÄNDER NU

### PROV Facit

Vi blev kompisar, sågs bara hon och jag och plötsligt tänkte jag mer på henne. En hel massa. Ändå fattade jag inte först att jag var kär. Det kanske verkar osmart men det var så oväntat. **Jag hade aldrig tänkt på att jag kunde bli kär i en tjej.**

Jag ser Sigrid stirra efter en muskelkille med löjliga, trånga badbyxor, och det känns konstigt. Men så börjar hon gapskratta och säger:

- Gud, vad han tror att han är snygg!

**Ja, slappna av, liksom, säger jag.**

Han reser sig så snabbt att stolen nästan välter och han står i en konstigt framåtböjd vinkel, med händerna för skrevet och vänder sig snabbt bort. Jag skäms. Samtidigt bubblar ett skratt i mig, skratt och upphetsning. **För min skull var han tvungen att hålla händerna över skrevet.**

Kort sagt, jag fattar ingenting. Och jag är rädd. Alltså gör jag något helt annat. Bak och fram, upp och ner, bort från Sigrid. Svarar på Hannes sms, bjuder med honom på bio. Det är nästan som om jag gör det för att hämnas på Sigrid. **För att hon har försökt testa mig.**

Han är tyst en stund, sen säger han:

- Är du kär i Sigrid?

Det är en fråga som jag har väntat på i flera månader men jag hade inte trott att det skulle vara Hannes som ställde den. Herregud. **Det går bara att svara en enda sak.**

"Vad då förlåt?"

Sigrids svar kommer lika fort som hon kan ha hunnit skriva det:

"Jag vill inte att du ska vara arg på mig. Så om du är det så säger jag förlåt för det du är arg för. Vad det nu är. **Det är hemskt att inte höra av dig.**

- Man kan väl få vakna ordentligt först, säger Sigrid.

- Jag tycker inte att ni ser särskilt sömniga ut. Och jag vill inte tänka på vad ni har gjort istället för att sova.

- **Gör inte det då, säger Sigrid.**

Men nu är det Agnes som har dött, och den här gången fattar jag vad det betyder. Inga fler mejl. Ingen chans att någonsin träffa henne på riktigt. Aldrig gå på hennes bröllop. **Hon ska aldrig få gifta sig med Ester.**