

Namn.....



DET SOM INTE FÅR HÄNDA PROV

Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!

Det är på de små sakerna det märks. Hostan som blivit värre. Hennes allt smalare kropp. Och hennes blickar. _____

Gymnasiet är stort och fullt av folk. Jag blir plötsligt nervös. Ångrar mig. Varför valde jag inte samma program som Leni? Jag börjar leta efter mitt klassrum. Det är svårt att hitta.

Mormor ringer en dag. Precis när lektionen har börjat. Jag ursäktar mig och lämnar klassrummet.
- Moa, min ängel, börjar mormor.
- Har det hänt något med mamma? får jag ur mig.
- Inte än. _____

Jag kan inte fatta att jag är så nära David.
- Leni har berättat om din mamma. Var det därför du grät? mumlar David i mitt öra.
Hans ord är som en kalldusch. _____

- Jag har träffat någon, svarar jag innan jag hinner tänka efter.
Sedan blir jag iskall inombords. Det är nu Leni kommer ställa mig mot väggen. Säg att hon vet.

- Moa, du måste tro mig, säger David ner i mitt hår.
Jag vänder upp huvudet. Ser på honom.
- Jag vill vara med dig, säger han.
- När ska vi berätta för Leni? frågar jag.

Jag har börjat dra mig undan. Det är så konstigt. David är fortfarande den vackraste jag vet. Han är fortfarande underbar. Men jag vet inte riktigt längre om jag orkar vara tillsammans.

Den person som ligger så stilla i sängen är inte min mamma längre. Hon har lämnat kroppen. Lämnat mig. Dött. Nu är det bara jag och mormor kvar. _____

DET SOM INTE FÅR HÄNDA

PROV Facit

Det är på de små sakerna det märks. Hostan som blivit värre. Hennes allt smalare kropp. Och hennes blickar. **Som är oroliga.**

Gymnasiet är stort och fullt av folk. Jag blir plötsligt nervös. Ångrar mig. Varför valde jag inte samma program som Leni? Jag börjar leta efter mitt klassrum. Det är svårt att hitta. **Men jag ber ingen om hjälp.**

Mormor ringer en dag. Precis när lektionen har börjat. Jag ursäktar mig och lämnar klassrummet.

- Moa, min ängel, börjar mormor.
- Har det hänt något med mamma? får jag ur mig.
- Inte än. **Men snart är det bara du och jag...**

Jag kan inte fatta att jag är så nära David.

- Leni har berättat om din mamma. Var det därför du grät? mumlar David i mitt öra.
- Hans ord är som en kalldusch. **Jag krånglar mig ur hans famn.**

- Jag har träffat någon, svarar jag innan jag hinner tänka efter.

Sedan blir jag iskall inombords. Det är nu Leni kommer ställa mig mot väggen. Säger att hon vet. **Men hon frågar bara vem det är.**

- Moa, du måste tro mig, säger David ner i mitt hår.

Jag vänder upp huvudet. Ser på honom.

- Jag vill vara med dig, säger han.
- När ska vi berätta för Leni? frågar jag.
- **Snart, vi berättar snart.**

Jag har börjat dra mig undan. Det är så konstigt. David är fortfarande den vackraste jag vet. Han är fortfarande underbar. Men jag vet inte riktigt längre om jag orkar vara tillsammans.

Så jag säger det till honom.

Den person som ligger så stilla i sängen är inte min mamma längre. Hon har lämnat kroppen. Lämnat mig. Dött. Nu är det bara jag och mormor kvar. **Och vår oändliga sorg.**