



**DET VÄRSTA SOM KAN HÄNDA 1**  
**sid 3-12**

*Sätt tillbaka meningarna. Skriv bara de första tre orden.*

**För första gången** på länge känner jag mig lugn.

**För ibland blev** han så arg.

**Jag valde inte** riktigt själv.

**Jag visste att** det var fel.

**Men de hade** inte riktigt tid med mig.

**Oskar har lagt** på.

- Jag vill inte ses mer.

Det blir tyst i luren.

- Hallå, är du kvar? frågar jag.

- Ja, säger han. Ja, okej då.

Det klickar till. \_\_\_\_\_

Jag ser hans ögon framför mig. Hur de liksom blir svarta när han inte får som han vill. Om någon säger emot honom. Det gör inget att han bara la på luren. Det är tvärtom skönt.

\_\_\_\_\_

Oskar var äldre än jag. Gick på gymnasiet. Han var snygg. Och kanske lite farlig. Men jag kommer inte riktigt ihåg varför vi blev ihop. Jag minns inte att jag blev kär, så där på riktigt.

\_\_\_\_\_ Det bara hände.

Varje helg var det fest. En kväll hade Oskar med sig små blå tabletter. De låg i en påse. Egentligen ville jag inte. Ändå tog jag en. Svalde. Efteråt mådde jag dåligt. \_\_\_\_\_

Men pappa sa inget. Han hade fullt upp med sitt jobb. På helgerna var han med Emma. Emma var pappas flickvän. Hon hade nyss flyttat in hos oss. Hon var snäll. Det var ju pappa också.

\_\_\_\_\_

Jag hade tänkt på det ett tag. Att göra slut med Oskar. Men varje gång jag skulle säga det till honom kom jag liksom av mig. Det var så svårt. En del av mig var lite rädd för vad Oskar skulle säga.

\_\_\_\_\_

**DET VÄRSTA SOM KAN HÄNDA 1**  
**sid 3-12**

**Oskar har lagt på.**

**För första gången** på länge känner jag mig lugn.

**Jag valde inte** riktigt själv.

**Jag visste att** det var fel.

**Men de hade** inte riktigt tid med mig.

**För ibland blev** han så arg.