

Namn.....



## DET VÄRSTA SOM KAN HÄNDA PROV

*Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv de första tre orden i den mening som kommer efter!*

Jag ser hans ögon framför mig. Hur de liksom blir svarta när han inte får som han vill. Om någon säger emot honom. Det gör inget att han bara la på luren. Det är tvärtom skönt.

\_\_\_\_\_

Varje helg var det fest. En kväll hade Oskar med sig små blå tabletter. De låg i en påse. Egentligen ville jag inte. Ändå tog jag en. Svalde. \_\_\_\_\_

När jag inte har sett det har han tagit bilder. Bilder som han har lagt ut på sin story. Jag vill inte tro på det jag ser. Så hemskt är det. För bilderna är på mig. \_\_\_\_\_

Men när jag är ensam känns huset stort och tomt. Jag längtar efter pappa då. Men det kan jag inte säga till någon. I stället har jag fest. Bjuder hem kompisar. \_\_\_\_\_

Egentligen skulle jag gärna vilja träna. Men jag kan inte. Det är inte bara det att alla vet. Det är också Hadia och Leyla. Jag har inte sagt förlåt till Hadia. \_\_\_\_\_

Genast känner jag igen det mörka håret. De svarta ögonen. Han står på andra sidan dansgolvet. Skrattar och pratar. Plötsligt ser jag hur han vänder sig mot mig. \_\_\_\_\_

Jag vågar nästan inte tro på det. Men det ser ut som om hon faktiskt bryr sig. Emma stryker mig lätt över armen. Ler snett.

- Ibland är han en idiot, din pappa. \_\_\_\_\_

Jag känner mig tom. Men utanför står några jag känner. Det är Felipe, Hadia och Leyla. De ställer sig runt mig. Ger mig en kram. Det var länge sedan jag grät. \_\_\_\_\_

## DET VÄRSTA SOM KAN HÄNDA

### PROV Facit

Jag ser hans ögon framför mig. Hur de liksom blir svarta när han inte får som han vill. Om någon säger emot honom. Det gör inget att han bara la på luren. Det är tvärtom skönt.

**För första gången på länge känner jag mig lugn.**

Varje helg var det fest. En kväll hade Oskar med sig små blå tabletter. De låg i en påse. Egentligen ville jag inte. Ändå tog jag en. Svalde. **Efteråt mådde jag dåligt.**

När jag inte har sett det har han tagit bilder. Bilder som han har lagt ut på sin story. Jag vill inte tro på det jag ser. Så hemskt är det. För bilderna är på mig. **Bilder av mig naken.**

Men när jag är ensam känns huset stort och tomt. Jag längtar efter pappa då. Men det kan jag inte säga till någon. I stället har jag fest. Bjuder hem kompisar. **Huset blir fullt av folk.**

Egentligen skulle jag gärna vilja träna. Men jag kan inte. Det är inte bara det att alla vet. Det är också Hadia och Leyla. Jag har inte sagt förlåt till Hadia. **Därför kan jag inte gå dit.**

Genast känner jag igen det mörka håret. De svarta ögonen. Han står på andra sidan dansgolvet. Skrattar och pratar. Plötsligt ser jag hur han vänder sig mot mig. **Han säger något till de andra.**

Jag vågar nästan inte tro på det. Men det ser ut som om hon faktiskt bryr sig. Emma stryker mig lätt över armen. Ler snett.

- Ibland är han en idiot, din pappa. **En riktigt stor idiot.**

Jag känner mig tom. Men utanför står några jag känner. Det är Felipe, Hadia och Leyla. De ställer sig runt mig. Ger mig en kram. Det var länge sedan jag grät. **Men nu kommer tårarna.**