



## EN Ö I HAVET PROV

*Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!*

Damen vänder sig till klungan och ropar ut systrarnas namn. Men ingen kommer fram för att hämta flickorna.

- Steffi, är det ingen som vill ha oss? säger Nelli med darrande röst.  
Steffi kramar Nellis hand hårt.

\_\_\_\_\_

Sist ställer Steffi sina fotografier på byrån. En bild av mamma, en av pappa och en bild av hela familjen på utflykt. På den tiden var de fortfarande en vanlig familj. De kunde göra utflykter, åka spårvagn och gå på bio. Sedan tog nazisterna makten i Österrike. \_\_\_\_\_

I köket har tant Alma dukat fram mjölk och smörgåsar. Steffi använder bara högerhanden när hon äter och dricker. Vänsterhanden kramar om porslinshunden nere i fickan.

\_\_\_\_\_

Nästa morgon cyklar tant Märta iväg till skolan för att prata med rektorn. På eftermiddagen får Steffi veta att hon ska börja sjätte klass, den sista årskursen i folkskolan. \_\_\_\_\_

Fröken drar i ett snöre och släpper ner en karta framför svarta tavlan. Det är en karta över Europa. Hon ber Steffi att peka ut sitt hemland. Steffi går fram till kartan. Men hon hittar inte Österrike.

\_\_\_\_\_

Då kommer tant Märta hem.

- Steffi, är du hemma?

Med flätan i handen går Steffi nerför trappan.

- Vad har du gjort tös? \_\_\_\_\_

- Fröken skriver upp två boktitlar på svarta tavlan. De som ska gå i läroverket ska skaffa böckerna för att läsa extra med fröken. Efter skolan ber fröken Steffi stanna kvar en stund.

- Jag är glad att du får fortsätta skolan. \_\_\_\_\_

Doktorinnan pratade med tant Märta. Hon sa att Steffi borde få fortsätta i läroverket. Att det fanns ett ledigt rum i deras våning i Göteborg. \_\_\_\_\_

## EN Ö I HAVET

### PROV Facit

Damen vänder sig till klungan och ropar ut systrarnas namn. Men ingen kommer fram för att hämta flickorna.

- Steffi, är det ingen som vill ha oss? säger Nelli med darrande röst.

Steffi kramar Nellis hand hårt.

- **Vänta här, säger damen och tar flickorna åt sidan.**

Sist ställer Steffi sina fotografier på byrån. En bild av mamma, en av pappa och en bild av hela familjen på utflykt. På den tiden var de fortfarande en vanlig familj. De kunde göra utflykter, åka spårvagn och gå på bio. Sedan tog nazisterna makten i Österrike. **Då blev det förbjudet att göra sådana saker.**

I köket har tant Alma dukat fram mjölk och smörgåsar. Steffi använder bara högerhanden när hon äter och dricker. Vänsterhanden kramar om porslinshunden nere i fickan. **Så fort hon kan ska hon ställa tillbaka den i skåpet.**

Nästa morgon cyklar tant Märta iväg till skolan för att prata med rektorn. På eftermiddagen får Steffi veta att hon ska börja sjätte klass, den sista årskursen i folkskolan. **Tant Märta ger henne en bunt med skolböcker.**

Fröken drar i ett snöre och släpper ner en karta framför svarta tavlan. Det är en karta över Europa. Hon ber Steffi att peka ut sitt hemland. Steffi går fram till kartan. Men hon hittar inte Österrike. **Det ska ligga här, säger hon förvirrat och pekar.**

Då kommer tant Märta hem.

- Steffi, är du hemma?

Med flätan i handen går Steffi nerför trappan.

- Vad har du gjort tös? **Är du tokig?**

- Fröken skriver upp två boktitlar på svarta tavlan. De som ska gå i läroverket ska skaffa böckerna för att läsa extra med fröken. Efter skolan ber fröken Steffi stanna kvar en stund.

- Jag är glad att du får fortsätta skolan. **Du behöver inte köpa några nya böcker.** \_

Doktorinnan pratade med tant Märta. Hon sa att Steffi borde få fortsätta i läroverket. Att det fanns ett ledigt rum i deras våning i Göteborg. **Där kunde Steffi bo gratis.**