



HJÄRTANS FRÖJD 1
sid 7 - 27

Sätt tillbaka meningarna. Skriv de första tre orden

Han blev glad när Henke sa hej och hoppade av bussen.

Hon satte sig snett framför honom.

Ja, så hade det varit första gången han såg henne.

Jag bor inte där längre.

Jag kallar honom: Han.

Mycket bättre än presens.

Han har röst som en man och hår på kroppen. (Inte på bröstet, nej.) Han är lång som en vuxen. Han vet lika mycket som de flesta vuxna. Och mer än somliga. Han skulle kunna klara sig själv. Och han har älskat. Han är kanske en man. En ung man. Vad ska jag kalla honom. _____

En dimmig morgon i november satt han som vanligt längst bak i bussen på väg till skolan. Redan när bussen saktade in vid den där hållplatsen upptäckte han något rött, något rött som inte brukade finnas där, och när den rödhåriga flickan med den mossgröna bomullsjackan stigit ombord tyckte han att hon lyst upp hela bussen. _____

Han var så oförberedd, det var ju onsdag, så han upptäckte henne inte förrän hon redan var uppe på bussen och på väg rakt emot honom. Gode Gud om du finns låt henne sätta sig bredvid mig, tänkte han. Gode Gud låt henne...nej förresten, nej, jag ångrar mig, nej inte bredvid mig, nej nej... _____

- Kalle Anka? Driver du med mig? Inte sen Carl Barks... Vad är det med dig förresten? Vad stirrar du på?

Han vände sig mot Henke. Han hade glömt bort Henke. Han ville slippa Henke nu. Och Spindelmannen och Kalle Anka. _____

Han vände på kortet.

- Vem är Björn? Redan en känsla som var ny för honom, en sjukdom som han skulle lära känna så bra senare: Den Svarta Sjukan.

- En som jag känner. Eller en som jag kände, rättare sagt, svarade hon. Kände. Bra, tänkte han. Imperfekt är härligt. _____

När han skulle stiga av vid Torget ville han lämna tillbaka katt-kortet.

- Du kan behålla det, sa hon. Du får det.

- Bra, då vet jag din adress, sa han.

Oj vad modig han blivit nu.

- Nej, log hon. Det vet du inte. För det är min gamla adress. _____

HJÄRTANS FRÖJD 1
sid 7 - 27

Jag kallar honom:	Han.
Ja, så hade	det varit första gången han såg henne.
Hon satte sig	snett framför honom.
Han blev glad	när Henke sa hej och hoppade av bussen.
Mycket bättre än	presens.
Jag bor inte	där längre.