

Namn.....



HJÄRTANS FRÖJD PROV

*Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!*

Han har röst som en man och hår på kroppen. (Inte på bröstet, nej.) Han är lång som en vuxen. Han vet lika mycket som de flesta vuxna. Och mer än somliga. Han skulle kunna klara sig själv. Och han har älskat. _____

- Du kan behålla det, sa hon. Du får det.

- Bra, då vet jag din adress, sa han.

Oj vad modig han blivit nu.

- Nej, log hon. _____

- Jag känner igen den där doften. Försökte bara komma på var jag känt den förut.

Hon log för sig själv, men sa inget.

- Du får gärna en. Om du vill. Jag har ju fem stycken. _____

Nu stod han mitt framför kondomerna. En snabb blick till höger, en snabb blick till vänster och så rafsade han åt sig ett paket och petade ner det under chipspåsen. Ja visst.

Så tittar någon på klockan och upptäcker att det är hög tid att köra hem och då, som genom ett trollslag blir alla nästan nyktra med ens och snyggar till kläderna och letar reda på Buzz och borstar av sig och proppar i sig mentoltabletter. _____

Den unge mannen håller på att knäppa sina byxor samtidigt som han kommer in i köket och visar sina vita tänder i ett stort leende.

Hjärtans Fröjd: ...besök. Det här är Hans Peter. _____

- Du äger mig inte, sa hon.

Efter en stunds tystnad fortsatte hon med mjukare röst:

- Vi ses imorgon. _____

Hon nickade allvarligt.

- Mm. Jag ringer på söndagen då. Jag kommer antagligen sent på lördagskvällen

- Nej, viskade han och skakade på huvudet. Ring på lördagen. _____

HJÄRTANS FRÖJD

PROV Facit

Han har röst som en man och hår på kroppen. (Inte på bröstet, nej.) Han är lång som en vuxen. Han vet lika mycket som de flesta vuxna. Och mer än somliga. Han skulle kunna klara sig själv. Och han har älskat. **Han är kanske en man.**

- Du kan behålla det, sa hon. Du får det.

- Bra, då vet jag din adress, sa han.

Oj vad modig han blivit nu.

- Nej, log hon. **Det vet du inte.**

- Jag känner igen den där doften. Försökte bara komma på var jag känt den förut.

Hon log för sig själv, men sa inget.

- Du får gärna en. Om du vill. Jag har ju fem stycken. **Jag har själv sått dem.**

Nu stod han mitt framför kondomerna. En snabb blick till höger, en snabb blick till vänster och så rafsade han åt sig ett paket och petade ner det under chipspåsen. Ja visst. **Lätt som en plätt.**

Så tittar någon på klockan och upptäcker att det är hög tid att köra hem och då, som genom ett trollslag blir alla nästan nyktra med ens och snyggar till kläderna och letar reda på Buzz och borstar av sig och proppar i sig mentoltabletter. **Sen kör vi hem och smyger oss i säng.**

Den unge mannen håller på att knäppa sina byxor samtidigt som han kommer in i köket och visar sina vita tänder i ett stort leende.

Hjärtans Fröjd: ...besök. Det här är Hans Peter. **Jag träffade honom på sportlovet.**

- Du äger mig inte, sa hon.

Efter en stunds tystnad fortsatte hon med mjukare röst:

- Vi ses imorgon. **Vi kan prata då.**

Hon nickade allvarligt.

- Mm. Jag ringer på söndagen då. Jag kommer antagligen sent på lördagskvällen

- Nej, viskade han och skakade på huvudet. Ring på lördagen. **Ring när du kommer hem.**