



## HJÖRDIS HOS FARMOR PROV

*Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!*

Farmor är i sin stuga och jag är på väg dit. Jag har fått åka tåg själv. Mamma följde mig till stationen och vinkade. Hon pratade med tågkonduktören, som skulle hjälpa mig att stiga av, men jag vet precis vilken järnvägsstation det är. \_\_\_\_\_

Det var mitt i kalla vintern och långt till doktorn och jag fick gå hela vägen med pojken invirad i en filt. Men doktorn kunde inte hjälpa honom, så ... Farmor suckar och tittar ut genom fönstret en lång stund. \_\_\_\_\_

Vi ror ut i båten vart vi vill. Vi kan ro till andra klippan eller tredje klippan eller bara hoppa i från båten. Bäst är andra klippan, där kan man dyka, för där är det tvärdjupt. Det är aldrig nån där mer än vi, så vi badar alltid nakna. \_\_\_\_\_

På kvällen läser jag en bok som mamma har skickat. Den kom med posten igår och nu vill jag bara läsa. Den är så himla spännande. Det är ett RIKTIGT äventyr, ett sånt som jag önskar att jag fick vara i själv. \_\_\_\_\_

Men så kommer jag ihåg att det blev lite knepigt förra sommaren. Isabella och jag lekte och lekte och Gunnel blev utanför. Och Ingrid fick inte vara i Isabellas hus för sin mamma. Så hon och Gunnel lekte med varandra i stället. \_\_\_\_\_

Med ett jättesprång dyker Isabella i. Med kläder och allt! Raskt simmar hon fram till Cappy och tar honom under ena armen och simmar med den andra tillbaka mot båten.  
\_\_\_\_\_

Jag vänder och paddlar tillbaka. Isabellas mamma kommer med en handduk hängande över axlarna.

- Så bra att du har sjösatt den, Hjördis! säger hon vänligt.

Jag drar upp kanoten på stranden. \_\_\_\_\_

- Va, varför då? Ni har ju bara varit här i några dagar.

Det sved lite i halsen och lät konstigt när jag sa det.

- Ska ni åka till Stockholm? frågade Gunnel.

- Nä, vi ska till Västkusten. Pappa har vänner där som han vill träffa. \_\_\_\_\_

## HJÖRDIS HOS FARMOR PROV Facit

Farmor är i sin stuga och jag är på väg dit. Jag har fått åka tåg själv. Mamma följde mig till stationen och vinkade. Hon pratade med tågkonduktören, som skulle hjälpa mig att stiga av, men jag vet precis vilken järnvägsstation det är. **Björnlunda heter den.**

- Det var mitt i kalla vintern och långt till doktorn och jag fick gå hela vägen med pojken invirad i en filt. Men doktorn kunde inte hjälpa honom, så ... Farmor suckar och tittar ut genom fönstret en lång stund. **Hon tänker nog på sin lilla babypojke.**

Vi ror ut i båten vart vi vill. Vi kan ro till andra klippan eller tredje klippan eller bara hoppa i från båten. Bäst är andra klippan, där kan man dyka, för där är det tvärdjupt. Det är aldrig nån där mer än vi, så vi badar alltid nakna. **Vi är bra på att simma båda två.**

På kvällen läser jag en bok som mamma har skickat. Den kom med posten igår och nu vill jag bara läsa. Den är så himla spännande. Det är ett RIKTIGT äventyr, ett sånt som jag önskar att jag fick vara i själv. **Mio, min Mio, heter den.**

Men så kommer jag ihåg att det blev lite knepigt förra sommaren. Isabella och jag lekte och lekte och Gunnel blev utanför. Och Ingrid fick inte vara i Isabellas hus för sin mamma. Så hon och Gunnel lekte med varandra i stället. **Men de var avundsjuka ändå.**

Med ett jättesprång dyker Isabella i. Med kläder och allt! Raskt simmar hon fram till Cappy och tar honom under ena armen och simmar med den andra tillbaka mot båten. **Gunnel börjar ro för att möta henne.**

Jag vänder och paddlar tillbaka. Isabellas mamma kommer med en handduk hängande över axlarna.

- Så bra att du har sjösatt den, Hjördis! säger hon vänligt.

Jag drar upp kanoten på stranden. **Den är så lätt, inte alls som ekan.**

- Va, varför då? Ni har ju bara varit här i några dagar.

Det sved lite i halsen och lät konstigt när jag sa det.

- Ska ni åka till Stockholm? frågade Gunnel.

- Nä, vi ska till Västkusten. Pappa har vänner där som han vill träffa. **Vi håller på och packar nu.**

