



HJÖRDIS I SKOLAN 1
sid 5-8

Sätt tillbaka meningarna. Skriv bara de första tre orden.

Det ekar i trapphuset.

Det kändes som om jag ville gråta.

Dörren står för det mesta öppen.

Han spelar i ett band.

Mina fötter når nästan ner till golvet.

Såna fåglar finns inte hos Farmor.

- Du har blivit så ljus i håret, säger mamma. Och solbränd.

Hon smeker mig över armen.

- Mmm, säger jag och lutar mig mot hennes axel. Jag sitter i hennes knä fast jag är stor.

Det känns konstigt att komma hem till stan. Det är varmt på ett annat sätt här, det luktar från asfalten, och det är liksom dammigt ute. Jag hade glömt hur tung vår port är.

Vårt hus här i Hagalund är av sten. Det är inte som Farmors stuga. Verkligen inte! Den är av trä och där finns inga trappor alls, jag går bara direkt ut i gräset. _____

Ingen öppnar. Jag går ut på bakgården för att se om hon är där. Men det är hon inte, där är bara några av småungarna som leker och tant Hamberg som piskar mattor. Fullt av gråsparvar är det som vanligt på gården. *Tjirrp tjirrp tjirrp*, låter det om dem. _____

Det är ingen idé att ringa på hos Monkan, min andra bästis. Jag vet att hon inte är hemma, det skrev hon i ett brev som jag fick när jag var hos Farmor. Monkan skulle få följa med sin pappa på turné. _____

Jag går ut på gatan igen. En spårvagn skramlar förbi. Det var ledsamt att åka ifrån Farmor. Hon såg så ensam ut när hon stod och vinkade adjö. Jag vinkade tillbaka ända tills Farmor och stugan och sjön försvann i dammet bakom oss. _____

HJÖRDIS I SKOLAN 1

sid 5-8

Mina fötter når nästan ner till golvet.

Det ekar i trapphuset.

Dörren står för det mesta öppen.

Såna fåglar finns inte hos Farmor.

Han spelar i ett band.

Det kändes som om jag ville gråta.