



HUNDRA PROCENT ROST 1
sid 5 - 9

Sätt tillbaka meningarna. Skriv bara de första tre orden.

De borde vara här nu.

Det är att han då får ta moppekort.

Ellis mamma körde den när hon var ung.

Han spanar ner mot korsningen.

Längre bak i ledet syns Filips Navara.

Vad sena de är, säger Elli.

På parkeringen i Sävaträsk är det tomt. Inte en epa så långt Osman kan se. Inga moln av avgaser. Ingen hög musik. Ingen doft av brända däck. Osman kollar mobilen. Klockan är över åtta.

Han slänger cykeln på gräset bredvid parkeringen och sätter sig på det låga staketet och väntar. Det är fortfarande varmt trots att det är kväll. Junisolens sista strålar försvinner över värdshusets tak. Osman kollar mobilen igen. Inget mess från Elli. _____

Om trettiofyra dagar fyller Elli femton år. Osman fyller tre dagar senare. Han längtar så mycket att det nästan gör ont. Men det är inte själva födelsedagen med presenter och tårta som han längtar till. _____

Om inte hans föräldrar vill hjälpa till får han fixa en epa på egen hand. För Elli är det annorlunda. I det stora garaget hemma hos Elli står redan en epa. Det är en kapad olivgrön Mercedes från 1967.

Elli är ofta i garaget och grejar med bilen. Det finns alltid någon motordel som måste smörjas eller rengöras. Ofta är någon av Ellis föräldrar med i garaget. De är bra på att meka och körde båda epa när de var unga.

Osman reser sig upp och spanar ner mot korsningen vid bageriet. Sedan ser han dem komma. Flera epor på en lång rad. De strögar upp mot parkeringen. Längst fram i ledet kör Sävaträskis snyggaste epa. Det är Joars röda Volvo Duett. _____

HUNDRA PROCENT ROST 1
sid 5 - 9

De borde vara här nu.

Han spanar ner mot korsningen.

Det är att han då får ta moppekort.

Ellis mamma körde den när hon var ung.

Vad sena de är, säger Elli.

Längre bak i ledet syns Filips Navara.