



I ETT ANNAT UNIVERSUM ÄN DITT PROV

Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!

Sannolikheten för att jag och Narin skulle bli ihop var ungefär lika stor som att träffas av en asteroid i huvudet. Och då ska man veta att risken att träffas av en stenbit från rymden är väldigt, väldigt liten. _____

- Bäst du njuter av din spegelbild, säger Zico. I morgon är det för sent.
- Säg inte så, säger mamma. Tänk så raka och fina tänder han kommer att få, så småningom.

- Men det vet du väl? säger Narin. Emir, Youssan och Elliot i 8C. Jag tränar friidrott med dem.
- Jag trodde att vi bara skulle bjuda in från sjuan, säger jag.
- Nej, det blir för tråkigt. _____

Ellsa skrattar igen.

- Du är verkligen rolig, vet du det? säger hon. Kan vi inte gå ut med Tubbe nån dag?
- Visst, säger jag.
- Hör av dig nästa gång, säger Ellsa och tar upp sin mobil ur fickan. _____

Hon fintar bort en motståndare på högerkanten, balanserar bollen längs med kantlinjen innan hon viker in mot planens mitt, tunnlar en back, och med ett skruvat skott placerar bollen i målvaktens högra kryss. _____

Ellsa sträcker sig fram mot mig och ger mig en kram.

- Hej då, Silas säger hon.
- Hej då, säger jag och går hemåt. Jag ser att det lyser i Narins rum. Jag undrar vad hon gör just nu. Om hon tänker på mig, eller på oss. Jag får lust att skicka ett mess. _____

- Nej, nej ingen ambulans, säger jag. Ring pappa. Säg att han inte får sparken. Från laget alltså. Lova det, Janne.

- Vänta lite, säger Janne. _____

Jag rycker åt mig jackan.

- Förlåt, säger jag och går över dansgolvet samtidigt som jag kränger på mig min jacka.

Narin springer ifatt mig.

- Vänta, säger hon. _____

I ETT ANNAT UNIVERSUM ÄN DITT

PROV Facit

Sannolikheten för att jag och Narin skulle bli ihop var ungefär lika stor som att träffas av en asteroid i huvudet. Och då ska man veta att risken att träffas av en stenbit från rymden är väldigt, väldigt liten. **Det händer i genomsnitt en gång vart sjutusende år.**

- Bäst du njuter av din spegelbild, säger Zico. I morgon är det för sent.
 - Säg inte så, säger mamma. Tänk så raka och fina tänder han kommer att få, så småningom.
- Enligt tandläkaren kan det ta upp till två år att rätta till mina sneda tänder.**
-

- Men det vet du väl? säger Narin. Emir, Youssan och Elliot i 8C. Jag tränar friidrott med dem.
- Jag trodde att vi bara skulle bjuda in från sjuan, säger jag.
- Nej, det blir för tråkigt. **Vera och Zico kommer också.**

Ellsa skrattar igen.

- Du är verkligen rolig, vet du det? säger hon. Kan vi inte gå ut med Tubbe nån dag?
- Visst, säger jag.
- Hör av dig nästa gång, säger Ellsa och tar upp sin mobil ur fickan. **Vad har du för nummer?**

Hon fintar bort en motståndare på högerkanten, balanserar bollen längs med kantlinjen innan hon viker in mot planens mitt, tunnlar en back, och med ett skruvat skott placerar bollen i målvaktens högra kryss. **Det har inte gått mer än en minut av matchen.**

Ellsa sträcker sig fram mot mig och ger mig en kram.

- Hej då, Silas säger hon.
- Hej då, säger jag och går hemåt. Jag ser att det lyser i Narins rum. Jag undrar vad hon gör just nu. Om hon tänker på mig, eller på oss. Jag får lust att skicka ett mess. **Säga godnatt, som jag brukade göra förut.**

- Nej, nej ingen ambulans, säger jag. Ring pappa. Säg att han inte får sparken. Från laget alltså. Lova det, Janne.
- Vänta lite, säger Janne. **Är du Stefan Törngrens pojke?**

Jag rycker åt mig jackan.

- Förlåt, säger jag och går över dansgolvet samtidigt som jag kränger på mig min jacka. Narin springer ifatt mig.
- Vänta, säger hon. **Jag vill inte att du ska gå.**