



I KRIGETS SKUGGA 1
sid 5-21

Sätt tillbaka meningarna. Skriv bara de första tre orden.

Bakom honom går en kraftig kille.
Hon har rummet bredvid mitt.
Jag hatar våld men nu tänker jag försvara mig.
Murbruk, damm och bitar från källarens tak föll över oss.
Nu var vi på väg hem från skolan.
Värst var alla judar.

Sirenerna tjöt. De hördes över hela staden. Det var flyglarm. Snart var bombplanen över oss.

- Spring! ropade Max.

Max var min bästa kompis. Vi var jämt tillsammans. _____

- Vi måste söka skydd, sa jag.

Nu föll tusentals bomber över staden. Vi kände hur det skakade. _____

En tegelsten slog i golvet en bit från mitt ben. Glödlampan i taket gungade fram och tillbaka, blinkade ett par gånger och slocknade.

- Var är jag? Vad är det som har hänt?

- Hans. Kriget är över, viskar tjejen.

Nu minns jag. Jag är i Sverige. Tjejen bredvid mig heter Maria. _____

Jag ska bo här med hennes familj.

De glor på mig som om jag var en utomjording. En kille med en boll under armen kommer emot mig. Han är barfota, klädd i kortbyxor och har en keps på huvudet.

Under flera år tvingades jag att vara med i Hitler Jugend. Där fick vi lära oss att bli soldater. Vi övade på att slåss flera dagar i veckan. _____ Jag knyter höger hand och siktar på Stens näsa.

Jag minns vad vi fick lära oss i skolan i Tyskland. Där var alla lärare nazister. De sa att vi tyskar var födda att styra över världen. Mörka människor med bruna ögon var underlägsna.

_____ De skulle inte få finnas.

I KRIGETS SKUGGA 1
sid 5-21

Nu var vi	på väg hem från skolan.
Murbruk, damm och	bitar från källarens tak föll över oss.
Hon har rummet	bredvid mitt.
Bakom honom går	en kraftig kille.
Jag hatar våld	men nu tänker jag försvara mig.
Värst var alla	judar.