

Namn.....



I KRIGETS SKUGGA PROV

Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv de första tre orden i den mening som kommer efter!

Nu föll tusentals bomber över staden. Vi kände hur det skakade. Murbruk, damm och bitar från källarens tak föll över oss. _____

Jag minns vad vi fick lära oss i skolan i Tyskland. Där var alla lärare nazister. De sa att vi tyskar var födda att styra över världen. _____

- Öh! Nassesvinet! Du ska gå in till klassrummet. Nils Holm vill dig något.

Jag tvekar. Vad vill Nils Holm? Jag går uppför trappan, in i korridoren och bort till klassrummet. Nils Holm är inte där. Jag ser hans kavaj hänga över en stol. _____

Lite senare äter vi middag. Idag är det kokt höna med sås och potatis. Jag har svårt att slita blicken från Maria. Tänk att vi kysstes på riktigt. Efter maten säger Svea till mig:

- Just det. _____

- Hur förklarar du det här? frågar han.

Rask håller plånboken mellan tummen och pek fingret. Han låter den dingla framför mina ögon.

- Snälla, berätta inget för far, ber Sten.

Det är skönt att Sten erkänner sitt brott. Men jag förstår att han är rädd för sin far.

Då anar jag en mörk skugga framför mig. Det måste vara Maria. Hon vinglar fram och tillbaka. Jag sliter tag i henne och drar henne mot utgången. En brandman hjälper oss den sista biten. Vi hostar och drar efter andan. _____

Mor skriver också att det kanske finns plats på en skola som har byggts upp igen efter kriget. Och att Röda korset ska hjälpa mig med resan.

Mina tårar droppar ner på brevet. _____

I KRIGETS SKUGGA

PROV Facit

Nu föll tusentals bomber över staden. Vi kände hur det skakade. Murbruk, damm och bitar från källarens tak föll över oss. **En tegelsten slog i golvet en bit från mitt ben.**

Jag minns vad vi fick lära oss i skolan i Tyskland. Där var alla lärare nazister. De sa att vi tyskar var födda att styra över världen. **Mörka människor med bruna ögon var underlägsna.**

- Öh! Nassesvinet! Du ska gå in till klassrummet. Nils Holm vill dig något.

Jag tvekar. Vad vill Nils Holm? Jag går uppför trappan, in i korridoren och bort till klassrummet.

Nils Holm är inte där. Jag ser hans kavaj hänga över en stol. **Jag väntar en stund.**

Lite senare äter vi middag. Idag är det kokt höna med sås och potatis. Jag har svårt att slita blicken från Maria. Tänk att vi kysstes på riktigt. Efter maten säger Svea till mig:

- Just det. **Det kom ett brev till dig.**

- Hur förklarar du det här? frågar han.

Rask håller plånboken mellan tummen och pekfingret. Han låter den dingla framför mina ögon.

Jag stirrar på den och får inte fram ett ord.

- Snälla, berätta inget för far, ber Sten.

Det är skönt att Sten erkänner sitt brott. Men jag förstår att han är rädd för sin far. **Sten kommer att få mycket stryk för det här.**

Då anar jag en mörk skugga framför mig. Det måste vara Maria. Hon vinglar fram och tillbaka. Jag sliter tag i henne och drar henne mot utgången. En brandman hjälper oss den sista biten. Vi hostar och drar efter andan. **Maria är svart av sot i ansiktet.**

Mor skriver också att det kanske finns plats på en skola som har byggts upp igen efter kriget. Och att Röda korset ska hjälpa mig med resan.

Mina tårar droppar ner på brevet. **Jag ska få åka hem, viskar jag för mig själv.**