



## I VÄNTAN PÅ MITT OVANLIGA LIV PROV

Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!

Jag vet att det är mig han väntar på. För ett ögonblick funderar jag på om jag ska gå tillbaka till Gunkes, men slår bort tanken. Det är ändå för sent. När Viggo har fått vittring finns det bara ett sätt. \_\_\_\_\_

Han är klädd i sin vanliga utstyrsel. Träningsoverall och visselpipa. Pappa är Zicos tränare och har vigt sitt liv åt att hjälpa henne att uppnå drömmarna om ett proffskontrakt i den amerikanska damfotbollsligan. \_\_\_\_\_

Gunkes Tobak & Spel är berömd för två saker. Det ena är det dammiga plockgodiset som har goda möjligheter att hamna på museum. Det andra är att en kund för flera år sedan vann flera miljoner på en lottorad. \_\_\_\_\_

Vid dammen är det fullt av barnvagnar och föräldralediga mammor och pappor som sitter på parkbänkarna och dricker kaffe medan deras barn jagar änder. När Tubbe får vittring på dem börjar han rycka och dra i kopplet. \_\_\_\_\_

Jag ligger i min säng och försöker sova. Men det går inte. Det enda jag kan tänka på är att mitt liv har tagit en ny vändning. Narin och jag har talat med varandra och Viggo ska flytta.  
\_\_\_\_\_

Mamma tjuvar högt av glädje. Några andra föräldrar applåderar. Zico knyter näven och springer tillbaka till sin planhalva. Ställer sig några meter från mittpunkten, redo att sno bollen från motståndarna igen. \_\_\_\_\_

- Åh, Silas jag vet inte hur jag ska klara... Jag menar butiken och Tubbe och nu detta. Jag... Tårarna faller ner i mitt knä. Mina jeans blir prickiga. Gun lägger sin hand mot min kind och torkar bort några tårar.  
\_\_\_\_\_

Narin tar tag om min haka och vrider mitt huvud. Våra näsor nuddar nästan vid varandra.

- Jag är inte ihop med honom, om det var det du trodde. Och jag är inte kär.

Hon ser mig djupt in i ögonen. Jag får nästan svindel.  
\_\_\_\_\_

## I VÄNTAN PÅ MITT OVANLIGA LIV

### PROV Facit

Jag vet att det är mig han väntar på. För ett ögonblick funderar jag på om jag ska gå tillbaka till Gunkes, men slår bort tanken. Det är ändå för sent. När Viggo har fått vittring finns det bara ett sätt. **Stanna och lyda.**

Han är klädd i sin vanliga utstyrsel. Träningsoverall och visselpipa. Pappa är Zicos tränare och har vikt sitt liv åt att hjälpa henne att uppnå drömmarna om ett proffskontrakt i den amerikanska damfotbollsligan. **All hans lediga tid går åt till att coacha Zico framåt.**

Gunkes Tobak & Spel är berömd för två saker. Det ena är det dammiga plockgodiset som har goda möjligheter att hamna på museum. Det andra är att en kund för flera år sedan vann flera miljoner på en lottorad. **Sedan den dagen är Gunkes Tobak & Spel känd som turbutiken med stort T.**

Vid dammen är det fullt av barnvagnar och föräldralediga mammor och pappor som sitter på parkbänkarna och dricker kaffe medan deras barn jagar änder. När Tubbe får vittring på dem börjar han rycka och dra i kopplet. **Barn och änder är det bästa Tubbe vet.**

Jag ligger i min säng och försöker sova. Men det går inte. Det enda jag kan tänka på är att mitt liv har tagit en ny vändning. Narin och jag har talat med varandra och Viggo ska flytta. **Vad mer kan jag egentligen begära av livet?**

Mamma tjuver högt av glädje. Några andra föräldrar applåderar. Zico knyter näven och springer tillbaka till sin planhalva. Ställer sig några meter från mittpunkten, redo att sno bollen från motståndarna igen. **Vad ska jag säga?**

- Åh, Silas jag vet inte hur jag ska klara... Jag menar butiken och Tubbe och nu detta. Jag... Tårarna faller ner i mitt knä. Mina jeans blir prickiga. Gun lägger sin hand mot min kind och torkar bort några tårar.

**Du får vara ledsen, Silas.**

Narin tar tag om min haka och vrider mitt huvud. Våra näsor nuddar nästan vid varandra.

- Jag är inte ihop med honom, om det var det du trodde. Och jag är inte kär.

Hon ser mig djupt in i ögonen. Jag får nästan svindel.

**Inte i honom i alla fall.**