



## IDA OCH TSUNAMIN PROV

*Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!*

Mamma hade aldrig varit i Thailand. Inte jag heller. Men min mormor och morfar var thailändare. De kom från Khao Lak. Det var en ort på Thailands västkust. \_\_\_\_\_

- Vi är på tjejemester, sa mamma med ett ansträngt leende.
- Vi är från Minnesota USA, sa jag. Det här är första gången vi är i Thailand.
- Jaha, men då har ni kommit rätt, sa Malee. \_\_\_\_\_

Min mage kurrade och det vattnades i munnen. Allt såg gott ut och luktade gott. Nu var jag inte orolig över att äta på marknaden längre.

- Jag är superhungrig, sa jag.
- \_\_\_\_\_

Precis när mina krafter var slut var jag framme vid huset. Jag sträckte ut båda armarna och mannen lyfte upp mig. Så fort mina bara fötter rörde vid golvet på balkongen föll jag ihop.

- Hur mår du? frågade mannen. \_\_\_\_\_

Vi såg hur två män rodde en båt mot oss. De kom fram till huset och började prata thailändska med Yuk.

- Vad säger de? frågade jag.
- De är fiskare, förklarade Yuk. \_\_\_\_\_

- Jag kommer snart tillbaka, sa Yuk till oss. När han hade gått lekte jag med Noo. Bland annat sten-sax-påse. Allt för att hon skulle tänka på annat. \_\_\_\_\_

- Mamma? Är det verkligen du?

Jag studsade upp och sprang mot henne. Mamma kramade om mig. Vi grät båda två. Jag kramade hårt för att vara säker på att det var på riktigt.

- Mamma! snyftade jag. \_\_\_\_\_

På rummet fanns en teve så vi tittade på nyheterna om tsunamin. Det var då jag förstod vad som hade hänt. En jordbävning i Indiska oceanen hade skapat en tsunami som drabbat fjorton länder.

\_\_\_\_\_

## IDA OCH TSUNAMIN

### PROV Facit

Mamma hade aldrig varit i Thailand. Inte jag heller. Men min mormor och morfar var thailändare. De kom från Khao Lak. Det var en ort på Thailands västkust. **De var unga och nygifta när de flyttade till USA mitten av 1960-talet.**

- Vi är på tjejemester, sa mamma med ett ansträngt leende.
- Vi är från Minnesota USA, sa jag. Det här är första gången vi är i Thailand.
- Jaha, men då har ni kommit rätt, sa Malee. **Ni kommer att ha det helt underbart.**

Min mage kurrade och det vattnades i munnen. Allt såg gott ut och luktade gott. Nu var jag inte orolig över att äta på marknaden längre.

- Jag är superhungrig, sa jag.

**Då äter vi! sa mamma.**

Precis när mina krafter var slut var jag framme vid huset. Jag sträckte ut båda armarna och mannen lyfte upp mig. Så fort mina bara fötter rörde vid golvet på balkongen föll jag ihop.

- Hur mår du? frågade mannen. **Är du skadad?**

Vi såg hur två män rodde en båt mot oss. De kom fram till huset och började prata thailändska med Yuk.

- Vad säger de? frågade jag.
- De är fiskare, förklarade Yuk. **De kan ta oss till ett säkrare ställe.**

- Jag kommer snart tillbaka, sa Yuk till oss. När han hade gått lekte jag med Noo. Bland annat sten-sax-påse. Allt för att hon skulle tänka på annat. **Jag berättade sagor för henne också.**

- Mamma? Är det verkligen du?

Jag studsade upp och sprang mot henne. Mamma kramade om mig. Vi grät båda två. Jag kramade hårt för att vara säker på att det var på riktigt.

- Mamma! snyftade jag. **Var har du varit?**

På rummet fanns en teve så vi tittade på nyheterna om tsunamin. Det var då jag förstod vad som hade hänt. En jordbävning i Indiska oceanen hade skapat en tsunami som drabbat fjorton länder.

**Väldigt många människor** hade dött.