



KAMPEN OM DRAKARNA PROV

Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!

Sami rycker till när han hör rösten

- Hallå, du där! Kom fram i ljuset!

Rösten hörs närmare nu. Sami kisar. Det är svårt att se i mörkret. _____

Mellan dem finns det stora ägget. Det är tungt.

- Har du någonstans att ha det?

Sami nickar. Tungan klibbar fast i munnen. Varför kan han inte bara säga något?

De sitter på en matta med ägget mellan sig.

- Tränar du drakar också? frågar Sami.

- Nej, säger Rana. Det är bara draktränare som får träna drakar. _____

- Titta! jublar Rana när draken kikar ut.

De stirrar på den. Den stirrar på dem. Den är alldeles blöt och klibbig. Sedan öppnar den sin lilla mun och väser. De börjar genast att mata den. _____

- Vad gör du här? fråser mannen.

Han tittar noga på Sami och får syn på hans märke. Det som visar att han är en prins.

- Åh, förlåt, muttrar han. Jag är Aron, draktränare och chef för drakvaktarna.

Meo famlar efter dem och får tag i Samis armar. Medan han knuffar ut dem viskar han:

- Samma sak gäller för alla djur. Börja tidigt. Lek med dem. Allt ska kännas som en lek.

Det håller på att bli mörkt. Till slut tänder de en brasa. De ger nästan upp och ska börja gå hemåt igen. Då hörs ett sus ovanför dem. Ett hest skrik skär genom luften. Kato. Draken slår med sina starka vingar. _____

Då reser sig drottning Liana.

- Stopp, Aron. Lagen säger ingenting om det här, för något liknande har aldrig hänt förut. Kato har valt dem båda två. Det kan alla se. _____

KAMPEN OM DRAKARNA

PROV Facit

Sami rycker till när han hör rösten

- Hallå, du där! Kom fram i ljuset!

Rösten hörs närmare nu. Sami kisar. Det är svårt att se i mörkret. **Men det måste vara en flicka.**

Mellan dem finns det stora ägget. Det är tungt.

- Har du någonstans att ha det?

Sami nickar. Tungan klibbar fast i munnen. Varför kan han inte bara säga något? **Han vill att hon ska gå sin väg.**

De sitter på en matta med ägget mellan sig.

- Tränar du drakar också? frågar Sami.

- Nej, säger Rana. Det är bara draktränare som får träna drakar. **Jag mockar bajs och sånt.**

- Titta! jublar Rana när draken kikar ut.

De stirrar på den. Den stirrar på dem. Den är alldeles blöt och klibbig. Sedan öppnar den sin lilla mun och väser. De börjar genast att mata den. **Rana har tagit med sig mat.**

- Vad gör du här? fråser mannen.

Han tittar noga på Sami och får syn på hans märke. Det som visar att han är en prins.

- Åh, förlåt, muttrar han. Jag är Aron, draktränare och chef för drakvaktarna. **Jag skulle bara lära henne något.**

Meo famlar efter dem och får tag i Samis armar. Medan han knuffar ut dem viskar han:

- Samma sak gäller för alla djur. Börja tidigt. Lek med dem. Allt ska kännas som en lek.

Men det är ni som bestämmer.

Det håller på att bli mörkt. Till slut tänder de en brasa. De ger nästan upp och ska börja gå hemåt igen. Då hörs ett sus ovanför dem. Ett hest skrik skär genom luften. Kato. Draken slår med sina starka vingar. **Vinddraget välter nästan ner Rana och Sami från Klippan.**

Då reser sig drottning Liana.

- Stopp, Aron. Lagen säger ingenting om det här, för något liknande har aldrig hänt förut. Kato har valt dem båda två. Det kan alla se. **Alltså får båda bli draktränare.**