

.....

NAMN OCH KLASS



**LÄMNAD KVAR 1**  
**sid 3-12**

*Sätt tillbaka meningarna. Skriv bara de första tre orden.*

**Att jag ska vilja vara hemma hos henne.**

**Men det vill jag inte säga.**

**Men hon tittar inte bort.**

**Nu är han tyst och nedstämd.**

**Vi har en massa tjejer att spana in.**

**Vi kom inte på någonting.**

- Jag älskar dig gubben. Kom över när du vill, säger hon.

Hon vill att jag ska säga att jag älskar henne tillbaka. \_\_\_\_\_

Det gör jag inte. Så hon lägger på.

Vi äter som alltid under tystnad. Jag tittar i smyg på farsan. Han har förändrats sedan morsan stack förra året. Då var han bullrig och pratig. \_\_\_\_\_

- Har du pratat med din mamma? frågar farsan plötsligt.

- Ja, hon ringde, säger jag.

Farsan låtsas vara upptagen med pizzen.

- Hälsade hon till mig? frågar han efter en stund.

Det gjorde hon inte. \_\_\_\_\_

Sebbe väntar på mig utanför min port. Sebbe, min bästa vän sedan evigheter.

- Tänk så här, säger han till mig.

Jag fattar att han fortsätter på det vi pratade om igår. Om att börja skolan igen.

Vi försökte hitta något positivt med det hela. \_\_\_\_\_

Jag ler åt hans flaxande. Tänker att Sebbe alltid kan få mig på bättre humör.

- Du har rätt, säger jag och knuffar till honom i sidan.

Sedan börjar jag gå mot skolan.

- Skynda dig. \_\_\_\_\_

Han nickar bort mot ett bord. Ja, där är hon. Sedan ser jag den andra tjejen bredvid henne.

Hon är också väldigt fin. Hon verkar märka att jag kollar för hon blir alldeles röd i ansiktet.

\_\_\_\_\_

**LÄMNAD KVAR 1**

**sid 3-12**

**Att jag ska** vilja vara hemma hos henne.

**Nu är han** tyst och nedstämd.

**Men det vill** jag inte säga.

**Vi kom inte** på någonting.

**Vi har en** massa tjejer att spana in.

**Men hon tittar** inte bort.