

Namn.....



## LÄMNAD KVAR PROV

Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!

- Jag älskar dig gubben. Kom över när du vill, säger hon.  
Hon vill att jag ska säga att jag älskar henne tillbaka. Att jag ska vilja vara hemma hos henne.  
Det gör jag inte. \_\_\_\_\_

- Jag måste dra, säger Moa. Sedan går hon sin väg utan ett ord.  
- Hon gillar verkligen inte mig, säger jag till Leni.  
Leni börjar skratta.  
\_\_\_\_\_

Jag har inte så bråttom. Just nu vill jag hänga med Sebbe. Snacka om enkla saker som vi brukar göra. Sebbe skiljer sig från Leni på det viset. \_\_\_\_\_

Vackra, fina Leni. Som inte vet vad jag har gjort. Men som anar att något är riktigt fel.  
- Vill du sova över? frågar Leni.  
- Inte ikväll. \_\_\_\_\_

Jag är i judolokalen. Moa och Leni har träning. Jag fattar inte hur jag tänkte som gick hit. Jag ville få en chans att se Moa. En chans att prata mer med henne. \_\_\_\_\_

Allt är underbart för jag har Moa. Men allt är också hemskt. Hemskt för att Sebbe inte pratar med mig längre. Han undviker mig. Svarar inte på sms eller när jag ringer.  
Och Leni? \_\_\_\_\_

Tar i allt jag har i sista backen. Vilar inte förrän jag är uppe på toppen. Där väntar jag in Moa. Egentligen vill jag springa tillsammans med henne. Men hon vägrar som vanligt.  
\_\_\_\_\_

Jag vill säga att hon inte ska bry sig. Att det är alldeles för sent att leka mamma nu. Att hon ska gå härifrån. Men när jag öppnar munnen kommer det något helt annat. En fråga.  
\_\_\_\_\_

## LÄMNAD KVAR

### PROV Facit

- Jag älskar dig gubben. Kom över när du vill, säger hon.  
Hon vill att jag ska säga att jag älskar henne tillbaka. Att jag ska vilja vara hemma hos henne.  
Det gör jag inte. **Så hon lägger på.**

- Jag måste dra, säger Moa. Sedan går hon sin väg utan ett ord.  
- Hon gillar verkligen inte mig, säger jag till Leni.  
Leni börjar skratta.  
- Skämtar du?

Jag har inte så bråttom. Just nu vill jag hänga med Sebbe. Snacka om enkla saker som vi brukar göra. Sebbe skiljer sig från Leni på det viset. **Han försöker aldrig tvinga mig att prata om saker.**

Vackra, fina Leni. Som inte vet vad jag har gjort. Men som anar att något är riktigt fel.  
- Vill du sova över? frågar Leni.  
- Inte ikväll. **Jag är trött, ljuger jag och hatar mig själv.**

Jag är i judolokalen. Moa och Leni har träning. Jag fattar inte hur jag tänkte som gick hit. Jag ville få en chans att se Moa. En chans att prata mer med henne. **Men Leni är ju här.**

Allt är underbart för jag har Moa. Men allt är också hemskt. Hemskt för att Sebbe inte pratar med mig längre. Han undviker mig. Svarar inte på sms eller när jag ringer.  
Och Leni? **Leni har inte varit i skolan på länge.**

Tar i allt jag har i sista backen. Vilar inte förrän jag är uppe på toppen. Där väntar jag in Moa.  
Egentligen vill jag springa tillsammans med henne. Men hon vägrar som vanligt.  
- **Jag blir bara stressad.**

Jag vill säga att hon inte ska bry sig. Att det är alldeles för sent att leka mamma nu. Att hon ska gå härifrån. Men när jag öppnar munnen kommer det något helt annat. En fråga. **Den viktigaste frågan.**