

Namn.....



NÄCKROSDAMMEN PROV

*Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!*

Under fönstret står ett vitmålat skrivbord. Alla möbler är vita, byrån, stolarna, bokhyllan, det lilla toalettbordet med spegel, sängen med rosa överkast. Gardinerna är vita med volang.

- Ett riktigt flickrum, eller hur? säger doktorinnan. _____

- Jag måste vara väldigt sparsam, säger hon och sticker armen under Steffis. Jag har fått stipendium till böcker och resor. Annars skulle mina föräldrar inte ha råd att låta mig fortsätta i skolan.

- Perfekt! säger doktorinnan. Förklädet får du av Elna i köket.

- Förklädet? undrar Steffi.

- Ja, serveringsförklädet, säger doktorinnan. _____

- Är ni ett par? Du och han? frågar Harriet.

- Ja, svarar Steffi. Det är vi.

Så fort hon säger orden ångrar hon sig. Nu har hon avslöjat sina innersta känslor.

- Stephanie, säger Sven. Lilla vän.

Han reser sig och tar hennes hand och leder henne fram till sängen. Han lägger armen om hennes axlar. _____

- Många julklappar, säger han.

Sedan förklarar han att han inte tänker fira jul i år. Hans föräldrar ska åka till Värmland, men han tänker inte följa med.

- Men varför? frågar Steffi.

Tant Märta kommer in i rummet.

- Vad är det som har hänt?

- Steffis föräldrar kom inte iväg till Amerika, säger farbror Evert.

Hennes bänk är upptagen. Där sitter ett ungt par och håller om varandra. Flickan har en brun basker och blondt hår som tittar fram under den. Pojken har ryggen vänd mot Steffi.

NÄCKROSDAMMEN

PROV Facit

Under fönstret står ett vitmålat skrivbord. Alla möbler är vita, byrån, stolarna, bokhyllan, det lilla toalettbordet med spegel, sängen med rosa överkast. Gardinerna är vita med volang.

- Ett riktigt flickrum, eller hur? säger doktorinnan. **För ett ögonblick är hennes röst mjuk.**

- Jag måste vara väldigt sparsam, säger hon och sticker armen under Steffis. Jag har fått stipendium till böcker och resor. Annars skulle mina föräldrar inte ha råd att låta mig fortsätta i skolan. **Vi är sju syskon hemma.**

- Perfekt! säger doktorinnan. Förklädet får du av Elna i köket.

- Förklädet? undrar Steffi.

- Ja, serveringsförklädet, säger doktorinnan. **Visst sa jag väl att Steffi skulle hjälpa till att servera?**

- Är ni ett par? Du och han? frågar Harriet.

- Ja, svarar Steffi. Det är vi.

Så fort hon säger orden ångrar hon sig. Nu har hon avslöjat sina innersta känslor. **Dessutom är det inte sant.**

- Stephanie, säger Sven. Lilla vän.

Han reser sig och tar hennes hand och leder henne fram till sängen. Han lägger armen om hennes axlar. **Hon lutar huvudet mot hans bröst och känner värmen från hans kropp.**

- Många julklappar, säger han.

Sedan förklarar han att han inte tänker fira jul i år. Hans föräldrar ska åka till Värmland, men han tänker inte följa med.

- Men varför? frågar Steffi.

- **Förstår du inte det?**

Tant Märta kommer in i rummet.

- Vad är det som har hänt?

- Steffis föräldrar kom inte iväg till Amerika, säger farbror Evert.

Det låter som om deras röster är långt, långt borta.

Hennes bänk är upptagen. Där sitter ett ungt par och håller om varandra. Flickan har en brun basker och blondt hår som tittar fram under den. Pojken har ryggen vänd mot Steffi. **De kysser varandra länge.**