



**NÄR HUNDARNA KOMMER 1**

April  
sid 9 - 31

*Sätt tillbaka meningarna. Skriv de första tre orden!*

- De gillar motorcyklar** och Isak har berättat att han har en egen.
- Du får låna** motorcykeln någon gång när morsan och farsan är borta.
- Han heter Ruben** och han brukar ofta vara full.
- Ingen märker om** vi inte är här.
- Några från skolan** bara.
- Så då ses** vi kanske där.

Isak står i ett gathörn i villaområdet lutad mot en lyktstolpe. Det kommer någon uppifrån höghusen.

Isak känner igen honom. \_\_\_\_\_

- Ska vi skita i sista lektionen?
- Du skolkar väl aldrig, säger Veronica.
- Vi har eget arbete på engelskan idag. \_\_\_\_\_

Då kommer killen från kaféet, han som kollade in Veronica. Han nickar till hälsning och sedan är det jobbigt tyst i flera sekunder. Men så säger han:

- Det är fest vid sjön på lördag. Jag ska dit tänkte jag. \_\_\_\_\_

Mamma sover och pappa ligger och läser. Isak tittar in till dem och säger:

- Vi tänkte åka till sjön. Grilla och så.
- Vi? säger pappa.
- Ja, jag och några kompisar. \_\_\_\_\_

Isak sätter sig på en sten nere vid vattnet. Han dricker sin sista öl. De andra gav han till några killar som han känner lite. Han har pratat med dem några gånger.

\_\_\_\_\_

- Jag behöver låna pengar, säger Isak till Anton.
- Du har ju inte betalat tillbaka förra lånet.

\_\_\_\_\_

## NÄR HUNDARNA KOMMER 1

sid 9 - 31

April

Han heter Ruben	och han brukar ofta vara full.
Ingen märker om	vi inte är här.
Så då ses	vi kanske där.
Några från skolan	bara.
De gillar motorcyklar	och Isak har berättat att han har en egen.
Du får låna	motorcykeln någon gång när morsan och farsan är borta.