



NIDSTÅNGEN PROV

Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!

- Barn, säger impen och smackar och slickar sig om munnen med sin ormaktiga tunga. Tycker om små barn äta!

Magnar ser på den med avsky, en vidrig varelse är den. _____

- Du är ju dum i huvudet på riktigt, säger Alrik till Viggo när de börjar gå mot skolan igen. Du är en jävla tjuv och du kommer att sabba det här! Fattar du inte att Laylah och Anders är bra?

Thomas gör en paus och lägger handen på Alriks axel.

- Alrik. Det kanske är något du vill säga till Simon och de andra killarna.

Alrik reser sig.

- Ja, säger han. _____

Under bordet sticker Magnar ner handen i Viggos byxficka. Där ligger strömfördelaren. Utan att någon ser det tar Magnar upp den ur Viggos ficka. Viggo stelnar till.

- Vart tog det vägen? skriker Viggo.

- Där, ropar Alrik och lyser under bordet.

Och där, under det stora biblioteksbordet ligger mörkret och väser, ringlar omkring.

Ett par minuter senare klättrar de ner för brandstegen som sitter fastskruvad i väggen under deras sovrumsfönster på andra våningen. Magnar och Estrid står nedanför under en gatlykta och ser spökaktiga ut. _____

De skyndar mot Anders och Laylahs hus. När de kommer fram ställer sig Estrid, Alrik och Viggo i en ring runt busken och fattar varandras händer. Flugorna surrar som ett moln.

- Äh, jag har svimmat. Har mått lite konstigt, så jag har inte ätit på hela dagen. Men pojkarna har pysslat om mig. Jag tror faktiskt vi har fått världens finaste pojkar. _____

NIDSTÅNGEN

PROV Facit

- Barn, säger impen och smacker och slickar sig om munnen med sin ormaktiga tunga. Tycker om små barn äta!

Magnar ser på den med avsky, en vidrig varelse är den. **Inga öron, ingen nos, bara hål rakt in i huvudet.**

- Du är ju dum i huvudet på riktigt, säger Alrik till Viggo när de börjar gå mot skolan igen. Du är en jävla tjuv och du kommer att sabba det här! Fattar du inte att Laylah och Anders är bra? **Du kommer väl ihåg hur det var på det förra stället?**

Thomas gör en paus och lägger handen på Alriks axel.

- Alrik. Det kanske är något du vill säga till Simon och de andra killarna.

Alrik reser sig.

- Ja, säger han. **Ni kan dra åt helvete!**

Under bordet sticker Magnar ner handen i Viggos byxficka. Där ligger strömfördelaren. Utan att någon ser det tar Magnar upp den ur Viggos ficka. Viggo stelnar till. **Han bara tog den där lilla grejen för att den låg där.**

- Vart tog det vägen? skriker Viggo.

- Där, ropar Alrik och lyser under bordet.

Och där, under det stora biblioteksbordet ligger mörkret och väser, ringlar omkring.

Och sedan går det till attack.

Ett par minuter senare klättrar de ner för brandstegen som sitter fastskruvad i väggen under deras sovrumsfönster på andra våningen. Magnar och Estrid står nedanför under en gatlykta och ser spökaktiga ut. **Månen lyser rund och blekgul på natthimlen.**

De skyndar mot Anders och Laylahs hus. När de kommer fram ställer sig Estrid, Alrik och Viggo i en ring runt busken och fattar varandras händer. Flugorna surrar som ett moln. **Det stinker om det ruttna hästhuvudet.**

- Äh, jag har svimmat. Har mått lite konstigt, så jag har inte ätit på hela dagen. Men pojkarna har pysslat om mig. Jag tror faktiskt vi har fått världens finaste pojkar. **Vilken tur vi haft, Anders.**