



REDAN TAGEN 1
sid 11-14

Sätt tillbaka meningarna. Skriv bara de första tre orden

Det liksom smög sig på.

Hon vet inte att jag är kär i samma kille som hon.

Jag håller det hellre för mig själv.

Känslor som vägrar att försvinna.

Och jag ser ut som en tolvåring.

Så det var inte så konstigt att de bestämde sig för att skaffa barn samma år också.

- Jag tror jag är kär i Teo.

Josefin spanar ut över bordet i matsalen. När hon får syn på Teo borta vid fönstret ler hon.

- När kom det på det? undrar jag.

- Svårt att säga. _____

Jag väntar på att min kropp ska växa ifatt. Någon gång måste det hända. Men det är ingen större skillnad nu mot då vi började sjua. Jag har bara blivit längre. Josefin ser ut som en kvinna nu.

Det råkar vara så att våra mammor är bästa vänner. Det har de varit sedan de själva var i vår ålder. De har alltid gjort allting tillsammans. Rest tillsammans. Pluggat tillsammans.

Själv blir jag nästan aldrig kär. Och om jag blir det pratar jag inte om det. Inte med Jossan. Inte med mamma eller pappa. Inte med någon. _____

Tyvärr är det inte så enkelt. Man kan inte bestämma sig för att inte bli kär. Det händer mot ens vilja. Det smyger sig på en. Kroppen sviker en och är plötsligt full av känslor.

Därför vet inte Jossan om att jag är kär just nu. Hon vet inte om att jag har varit kär jättelänge.

_____ Teo.

REDAN TAGEN 1

sid 11-14

Det liksom smög sig på.

Och jag ser ut som en tolvåring.

Så det var inte så konstigt att de bestämde sig för att skaffa barn samma år också.

Jag håller det hellre för mig själv.

Känslor som vägrar att försvinna.

Hon vet inte att jag är kär i samma kille som hon.