



SÅ HIMLA TASKIGT PROV

Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!

Hur som helst, alla ville vara med Henrietta Nilsson, alla utom Lilly och jag. Och vi vågade faktiskt säga att vi inte ville. Eller inte Lilly, för hon säger nästan aldrig någonting men jag vågade.

- Okej, sa han när det blev grönt och vi gick över gatan. Det du måste göra är att identifiera hennes svagheter. Slå till där det skadar som mest.

Jag stirrade på Fred. Vad pratade han om?

- Alltså vad ogillar den där Henrietta Karlsson? _____

Vår plan var nämligen att skriva taskiga kommentarer till alla Cool Girl-klipp. Inte så elaka att Henrietta Nilsson skulle bli ledsen kanske (eller förstå att det var vi), men tillräckligt taskiga för att hon skulle bli sur. _____

Henrietta Nilsson plockade fram läppglans ur sin väska och smetade på läpparna. Hon sökte min blick i spegeln.

- Har ni varit där inne? frågade hon.

- Nej, vi kom precis, sa jag. Är det mycket folk?

- Ganska, mest fyror. Några femmor, och sexorna jobbar ju. _____

Henrietta Nilsson ville nog egentligen inte hänga med mig, hon ville hänga med min bror. Gillade hon honom verkligen, på riktigt? Det var helt sjukt i så fall. _____

Till slut stängde jag datorn och tog upp telefonen i stället. Inga meddelanden. Inget från Lilly (tur!) inget från Henrietta Nilsson (tur!) och inget från mamma. Jag la ifrån mig telefonen och rullade ihop mig till en liten boll i sängen. _____

Men den här kvällen var inte som andra. Jag ville helst sitta inne på mitt rum. Det var tur att vi var hos mamma nu, för då hade jag i alla fall ett eget rum. Efter maten försökte jag läsa lite men satt mest och pillade på telefonen. Borde jag ringa Lilly? _____

Sen stod vi tysta ett tag. Inget ovanligt när det gällde Lilly, men desto mer när det gällde mig. Men ingen av oss visste väl vad vi skulle säga. Till slut pekade Lilly bort mot rephopparnas håll.

SÅ HIMLA TASKIGT

PROV Facit

Hur som helst, alla ville vara med Henrietta Nilsson, alla utom Lilly och jag. Och vi vågade faktiskt säga att vi inte ville. Eller inte Lilly, för hon säger nästan aldrig någonting men jag vågade. **För jag hade förstått att om någon skulle sätta stopp för Henrietta Nilsson så var det jag.**

- Okej, sa han när det blev grönt och vi gick över gatan. Det du måste göra är att identifiera hennes svagheter. Slå till där det skadar som mest.

Jag stirrade på Fred. Vad pratade han om?

- Alltså vad ogillar den där Henrietta Karlsson? **Är hon dålig på något speciellt i skolan?**

Vår plan var nämligen att skriva taskiga kommentarer till alla Cool Girl-klipp. Inte så elaka att Henrietta Nilsson skulle bli ledsen kanske (eller förstå att det var vi), men tillräckligt taskiga för att hon skulle bli sur. **Vi ville störa henne lite, det var inte mer än rätt.**

Henrietta Nilsson plockade fram läppglans ur sin väska och smetade på läpparna. Hon sökte min blick i spegeln.

- Har ni varit där inne? frågade hon.

- Nej, vi kom precis, sa jag. Är det mycket folk?

- Ganska, mest fyror. Några femmor, och sexorna jobbar ju. **Rätt dålig musik också.**

Henrietta Nilsson ville nog egentligen inte hänga med mig, hon ville hänga med min bror. Gillade hon honom verkligen, på riktigt? Det var helt sjukt i så fall. **Fred var ju världen jobbigaste person.**

Till slut stängde jag datorn och tog upp telefonen i stället. Inga meddelanden. Inget från Lilly (tur!) inget från Henrietta Nilsson (tur!) och inget från mamma. Jag la ifrån mig telefonen och rullade ihop mig till en liten boll i sängen. **I morgon var det måndag och skola igen.**

Men den här kvällen var inte som andra. Jag ville helst sitta inne på mitt rum. Det var tur att vi var hos mamma nu, för då hade jag i alla fall ett eget rum. Efter maten försökte jag läsa lite men satt mest och pillade på telefonen. Borde jag ringa Lilly? **Men jag vågade inte.**

Sen stod vi tysta ett tag. Inget ovanligt när det gällde Lilly, men desto mer när det gällde mig.

Men ingen av oss visste väl vad vi skulle säga. Till slut pekade Lilly bort mot rephopparnas håll.

Ska vi fråga om vi får vara med?