



**SANDOR SLASH IDA 1**  
sid 5-19

Sätt tillbaka meningarna. Skriv bara de första tre orden.

- Allt hänger på vakterna framme vid dörren.
- Det bara kommer rakt ner på golvet.
- Mamma ligger utslagen i sin säng som vanligt.
- Mamma skyndar iväg för att svara.
- Men istället trampar han på gasen.
- Vad har de för liv?

Dörrarna åker upp. Babak och Valle ramlar in flåsande. Chauffören muttrar surt:

- Se till att komma i tid nästa gång.
- Gubbjävel, säger Babak.

Sandor hoppas att chauffören ska säga att de inte får åka med. \_\_\_\_\_

Nu är det som bäst, när de står ihop i tunnelbanevagnen och sjunger rakt ut. De sjunger allt vad de orkar. Ida känner blickarna från de andra i vagnen, njuter av det.

Vilka tråkmånsar! \_\_\_\_\_

Utanför klubben är det redan kö. Skytt. Det är bara att ställa sig längst bak. Ida tycker att de andra i kön glör. De undrar säkert vad hon och de andra småbrudarna gör här. Men det har gått bra förr.

\_\_\_\_\_

- Ursäkta mig, men jag mår lite...

Hon sätter handen för munnen. De andra skriker och ryggar tillbaka.

- Fy fan. Hon kräks!

\_\_\_\_\_

Han går in i köket. Mamma följer tätt efter.

- Man får aldrig nöja sig, säger hon. Man måste hela tiden sträva vidare. Det lärde jag mig av min lärare i Budapest.

Telefonen ringer ute i hallen. \_\_\_\_\_

Hon tar hissen upp till lägenheten på femte våningen. Vilken misslyckad kväll! Dörren är olåst. Ida suckar och kliver in i den mörka hallen. Hon tittar in i mammas sovrum. \_\_\_\_\_

**SANDOR SLASH IDA 1**  
sid 5-19

**Men istället trampar** han på gasen.

**Vad har de** för liv?

**Allt hänger på** vakterna framme vid dörren.

**Det bara kommer** rakt ner på golvet.

**Mamma skyndar** iväg för att svara.

**Mamma ligger utslagen** i sin säng som vanligt.