



SILVERVINGES HEMLIGHET PROV

Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv de första tre orden i den mening som kommer efter!

Himlen är grå och regnet smattrar lätt mot rutan. Klockan är fem i åtta. Så här dags brukar han behöva gå hemifrån för att hinna till skolan. Men inte idag. Det är lördag och han är fortfarande i pyjamas. _____

- Åh, ett slott... Är det fint? undrar Alva och rör runt i sin tekopp.
- Jag tror det, säger mamma. Men ingen vet så mycket om det. Det var en ensam greve som bodde där och han höll sig för sig själv. _____

- Vad hände med Didrik? undrar Camilla.
- Han dog ung, svarar Hjalmar kort. Han harklar sig och fortsätter.
- Vi var inte alls beredda på testamentet. Hittills har det mest handlat om att tolka det så att allt blir rätt.

Erik vet inte riktigt hur han ska berätta om den där melodin och den märkliga känslan av igenkänning utan att det låter som om han har blivit totalt knäpp. Men han vet att Alva inte kommer att ge sig.

Erik andas på fönsterrutan och skriver ett E med pekfingret. Vi kanske borde ha sagt något till mamma i alla fall, tänker han. Det känns lite dumt att de sitter här på bussen utan att hon vet om det. _____

Erik berättar om breven som han har läst. Han lägger mobilen på golvet och trycker på högtalaren. Då upptäcker han att han bara har pyttelite batteri kvar. Kanske borde han lägga på så att han kan ringa om något skulle hända? _____

Hjalmar följer med Erik tillbaka till receptionen.
- Men om det ändå skulle finnas någon Silvervinge kvar, försöker Erik igen.
Hjalmar ler lite.

- Då skulle Didrik vara din farfar, säger hon långsamt.
Erik, Fredrik, Didrik, tänker Erik.
- Och Sixten min farfarsfar, fortsätter han.
Alva nickar och sedan slår hon ut med händerna.

SILVERVINGES HEMLIGHET

PROV Facit

Himlen är grå och regnet smattrar lätt mot rutan. Klockan är fem i åtta. Så här dags brukar han behöva gå hemifrån för att hinna till skolan. Men inte idag. Det är lördag och han är fortfarande i pyjamas. **En helt ledig höstlovsvecka ligger framför honom.**

- Åh, ett slott... Är det fint? undrar Alva och rör runt i sin tekopp.
- Jag tror det, säger mamma. Men ingen vet så mycket om det. Det var en ensam greve som bodde där och han höll sig för sig själv. **Men nu är han död och läns museet har tagit över.**

- Vad hände med Didrik? undrar Camilla.
- Han dog ung, svarar Hjalmar kort. Han harklar sig och fortsätter.
- Vi var inte alls beredda på testamentet. Hittills har det mest handlat om att tolka det så att allt blir rätt. **Det var mycket långt och handskrivet.**

Erik vet inte riktigt hur han ska berätta om den där melodin och den märkliga känslan av igenkänning utan att det låter som om han har blivit totalt knäpp. Men han vet att Alva inte kommer att ge sig. **Nu är de nästan ända framme hos de andra.**

Erik andas på fönsterrutan och skriver ett E med pekfingret. Vi kanske borde ha sagt något till mamma i alla fall, tänker han. Det känns lite dumt att de sitter här på bussen utan att hon vet om det. **Han funderar på om han ska skicka ett sms.**

Erik berättar om breven som han har läst. Han lägger mobilen på golvet och trycker på högtalaren. Då upptäcker han att han bara har pyttelite batteri kvar. Kanske borde han lägga på så att han kan ringa om något skulle hända? **Fast då skulle väl Alva bli tokig.**

Hjalmar följer med Erik tillbaka till receptionen.
- Men om det ändå skulle finnas någon Silvervinge kvar, försöker Erik igen.
Hjalmar ler lite.
Ja, i sådana fall vore det väldigt roligt, säger han.

- Då skulle Didrik vara din farfar, säger hon långsamt.
Erik, Fredrik, Didrik, tänker Erik.
- Och Sixten min farfarsfar, fortsätter han.
Alva nickar och sedan slår hon ut med händerna.
Då är du en Silvervinge, säger hon.