

Namn.....



SOM HUND SOM KATT PROV

Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv de första tre orden i den mening som kommer efter!

Du suckade och skakade på huvudet igen. Liksom uppgivet som om du var en vuxen och jag ett litet barn, som inte fattade något självklart. Sedan vände du mig ryggen och gick iväg. Så var vårt första möte. _____

Utanför grinden stannade jag. Tänkte: jag gör ett försök. Fastän du sagt att du hatar mig. Det är den här vägen sa jag och pekade åt höger. Du snörlvade till utan att se på mig och travade iväg åt andra hållet. _____

Det låg en lapp på köksbordet när jag kom hem och med tår suddiga ögon läste jag mammas meddelande. Att de var på bio. Utanför den låsta dörren till ditt rum blev jag stående. Misslyckad. Det måste varit du som sagt det om mig. Att jag var misslyckad. _____

Lovade att du skulle stanna inne och inte ta dit några av dina kompisar heller. Och sedan räckte du över telefonen till läkaren och hon pratade med din pappa och sedan var allt klart. Du skulle komma hem med mig. _____

Till slut lugnade du dig, fnissade bara medan du skakade på huvudet om och om igen. Fantastiskt, sa du. Jag väntade. Vi har aldrig pratat, sa du. Du och jag alltså. Någonsin.

Vi tränade kyssar istället för att sova. Långa, långa kyssar. Sedan sov vi utan T-tröjor. Sedan började vi röra vid varandra. Utforska varandra. Överallt. Fingertoppar händer läppar tunga. Överallt. Sedan sov vi nakna. Du är så mjuk precis här. Mm. _____

Nej, det var ju inte så konstigt att jag öppnade pappalådan just när du försvunnit ur mitt liv. Att jag öppnade pappadörren i mitt hjärta. Men dörren till mitt rum öppnade jag inte när mamma knackade. Vänta lite, ropade jag. Stängde datorn, plockade ihop alla foton från sängen.

Och jag förstod att ni kommit varandra nära, sa mamma. Att ni kunnat prata. Och jag förstod hur mycket du betyder för henne. Jag nickade. Och jag förstod, sa mamma, att hon älskar dig. Jag älskar henne också, sa jag. _____

SOM HUND SOM KATT

PROV Facit

Du suckade och skakade på huvudet igen. Liksom uppgivet som om du var en vuxen och jag ett litet barn, som inte fattade något självklart. Sedan vände du mig ryggen och gick iväg. Så var vårt första möte. **Den första gången jag såg dig i verkligheten.**

Utanför grinden stannade jag. Tänkte: jag gör ett försök. Fastän du sagt att du hatar mig. Det är den här vägen sa jag och pekade åt höger. Du snörlade till utan att se på mig och travade iväg åt andra hållet. **Jag stod kvar och tittade efter dig när du försvann i snöblasket.**

Det låg en lapp på köksbordet när jag kom hem och med tårsuddiga ögon läste jag mammas meddelande. Att de var på bio. Utanför den låsta dörren till ditt rum blev jag stående. Misslyckad. Det måste varit du som sagt det om mig. Att jag var misslyckad. **Och att min pappa tagit sitt liv.**

Lovade att du skulle stanna inne och inte ta dit några av dina kompisar heller. Och sedan räckte du över telefonen till läkaren och hon pratade med din pappa och sedan var allt klart. Du skulle komma hem med mig. **Du och jag ensamma i huset hela helgen.**

Till slut lugnade du dig, fnissade bara medan du skakade på huvudet om och om igen. Fantastiskt, sa du. Jag väntade. Vi har aldrig pratat, sa du. Du och jag alltså. Någonsin. **Och det första vi pratar om är min ångest och din pappas självmord.**

Vi tränade kyssar istället för att sova. Långa, långa kyssar. Sedan sov vi utan T-tröjor. Sedan började vi röra vid varandra. Utforska varandra. Överallt. Fingertoppar händer läppar tunga. Överallt. Sedan sov vi nakna. Du är så mjuk precis här. Mm. **Är det skönt om jag gör så här?**

Nej, det var ju inte så konstigt att jag öppnade pappalådan just när du försvunnit ur mitt liv. Att jag öppnade pappadörren i mitt hjärta. Men dörren till mitt rum öppnade jag inte när mamma knackade. Vänta lite, ropade jag. Stängde datorn, plockade ihop alla foton från sängen. **Sedan öppnade jag och släppte in henne.**

Och jag förstod att ni kommit varandra nära, sa mamma. Att ni kunnat prata. Och jag förstod hur mycket du betyder för henne. Jag nickade. Och jag förstod, sa mamma, att hon älskar dig. Jag älskar henne också, sa jag. **Hon är min storasyster.**