

Namn.....



## SPELAR ROLL PROV

*Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv de första tre orden i den mening som kommer efter!*

Först blev jag avstängd från skolan. Sen fick jag börja på en ny. Där har jag gått i en vecka nu och det är skit. Jag känner ingen där. Mina polare Oskar och Leon fick komma tillbaka till den gamla klassen. Men inte jag. \_\_\_\_\_

Jag borde resa mig upp och gå direkt. Ändå sitter jag kvar.

- Du tror visst att jag är helt dum i huvudet, säger jag till Emmy.

- Är du inte det då?

Fan. Hur vågar hon? \_\_\_\_\_

Syrran går kvar på min gamla skola. Så det är klart att hon fått höra en del. Alla vet att det är hennes bror som misshandlade Isak. \_\_\_\_\_

- Vi använder min text på redovisningen, säger Emmy. Jag har skrivit tillräckligt. Om du vill kan du få läsa en bit ur den. Men jag antar att du skiter i det också.

\_\_\_\_\_

- Men vad är det som är fel då? undrar mamma.

Hon fattar verkligen ingenting!

- Äh, glöm det, säger jag.

- Så lätt kommer du inte undan. Rektorn vill ha ett möte med oss nästa vecka.

Jag blir alldeles kall. Jag orkar fan inte detta också! \_\_\_\_\_

När det blir vår tur att gå fram och redovisa är jag helt svettig om händerna. Pappret blir skrynkligt och jag får svälja flera gånger innan jag klarar av att läsa. Det går ganska långsamt och jag stakar mig ibland. Men det går. \_\_\_\_\_

- Vad fick du? Plötsligt står Emmy vid min bänk.

- Ska du skita i.

Men Emmy ger sig inte. Snabbt drar hon till sig mitt prov.

- Ett C. \_\_\_\_\_

Men syrran går inte. Istället böjer hon sig ner och plockar upp boken.

- Vilken sida?

- Femtio två, svarar jag.

Syrran bläddrar och läser sen igenom uppgifterna.

\_\_\_\_\_

## SPELAR ROLL

### PROV Facit

Först blev jag avstängd från skolan. Sen fick jag börja på en ny. Där har jag gått i en vecka nu och det är skit. Jag känner ingen där. Mina polare Oskar och Leon fick komma tillbaka till den gamla klassen. Men inte jag. **Mig kastade de ut.**

Jag borde resa mig upp och gå direkt. Ändå sitter jag kvar.

- Du tror visst att jag är helt dum i huvudet, säger jag till Emmy.

- Är du inte det då?

Fan. Hur vågar hon? **Och hon ser inte ens rädd ut.**

Syrran går kvar på min gamla skola. Så det är klart att hon fått höra en del. Alla vet att det är hennes bror som misshandlade Isak. **Att hennes bror är en mobbare.**

- Vi använder min text på redovisningen, säger Emmy. Jag har skrivit tillräckligt. Om du vill kan du få läsa en bit ur den. Men jag antar att du skiter i det också.

**Hon räcker mig två papper som är fulla av text.**

- Men vad är det som är fel då? undrar mamma.

Hon fattar verkligen ingenting!

- Äh, glöm det, säger jag.

- Så lätt kommer du inte undan. Rektorn vill ha ett möte med oss nästa vecka.

Jag blir alldeles kall. Jag orkar fan inte detta också! **Varför kan de inte bara lämna mig i fred?**

När det blir vår tur att gå fram och redovisa är jag helt svettig om händerna. Pappret blir skrynkligt och jag får svälja flera gånger innan jag klarar av att läsa. Det går ganska långsamt och jag stakar mig ibland. Men det går. **Jag kommer igenom hela min text.**

- Vad fick du? Plötsligt står Emmy vid min bänk.

- Ska du skita i.

Men Emmy ger sig inte. Snabbt drar hon till sig mitt prov.

- Ett C. **Men det är ju jättebra, Sigge!**

Men syrran går inte. Istället böjer hon sig ner och plockar upp boken.

- Vilken sida?

- Femtio två, svarar jag.

Syrran bläddrar och läser sen igenom uppgifterna.

**Verkar inte så svårt, tycker jag.**