



Sätt tillbaka meningarna. Skriv bara de första tre orden.

- Alex satt kvar en hållplats till.
- Det måste ju se ut som en olycka, säger jag.
- Det är nästan två och en halv mil, sa hon.
- Så det var sista chansen att visa att vi var bäst.
- Var glad att du får hjälp sista biten.
- Vill du ha en macka? säger jag istället.

Det finns en plogad bana som är åtta kilometer. Alla var tvungna att åka minst ett varv. De snabba åkte två varv. Alex och jag bestämde oss för att åka tre varv. Bara för att. Det var sista gången i nian vi åkte skridskor. Sista gången på hela högstadiet. Vintern var snart slut. \_\_\_\_\_

Så tog Alex tag i Marits händer. Han drog henne med sig över isen.

- Sluta! skrek Marit.

Hon lät rädd på riktigt nu.

- Du borde vara lite tacksam, sa Alex.

- Precis, sa jag. Det märks ju att du är helt slut. \_\_\_\_\_

Snart var vi tillbaka på banan. Vi åkte snabbare än någonsin. När vi kom tillbaka till starten var vi helt slut.

- Härligt grabbar, ropade Stina.

Stina är vår idrottslärare. Hon prickade av oss på sin lista.

- Tre varv! Imponerande. \_\_\_\_\_

När vi hade fått av skridskorna reste vi oss och gick mot hållplatsen. Sen satt vi bredvid varandra på bussen. Tysta.

När jag gick av sa jag bara: Ses imorgon.

\_\_\_\_\_

- Lösa? säger jag. Det här går väl för fan inte att lösa! Hon är ju död!

- Men vi måste ju... säger Alex.

- Vad då?

- Jag vet inte. Vi borde väl ... gömma henne, säger han.

- Gömma? Är du dum i hela huvudet? \_\_\_\_\_

Alva kommer in i köket. Hon stannar och stirrar på sopborsten. Den står på sin vanliga plats i hörnet.

- Varför är det snö i sopborsten? Och helt blött runt?

Min hjärna letar och letar efter en idé, men jag kommer inte på något.

\_\_\_\_\_

## SVAG IS 1

sid 5-22

Så det var sista chansen att visa att vi var bäst.  
Var glad att du får hjälp sista biten.  
Det är nästan två och en halv mil, sa hon.  
Alex satt kvar en hållplats till.  
Det måste ju se ut som en olycka, säger jag.  
Vill du ha en macka? säger jag istället.