

.....
NAMN



TAM TIGGARPOJKEN PROV

*Här är åtta citat ur boken. Bläddra och sök upp citaten och skriv **de första tre orden** i den mening som kommer efter!*

Plötsligt upptäckte Tam något som fick honom att rynka pannan. Drakarna flög i en annan formation än de brukade. Två av dem höll sig tätt bredvid Bleke, den stora vita.

Hind stack handen i rockfickan och drog upp en smörgås.

- Här! sa hon. Min dotter bredde en extra åt mig. Men du är nog hungrigare än jag, kan jag tänka.

- Menar du att du tänker stjäla!

Indres röst lät plötsligt gäll och han hade satt sig kapprakt upp.

- Det är farligt! fortsatte han. Tigga är en sak, men stjäla... Tänk om stadsvakten tar dig!

- Jag vet, sa Tam. _____

- De kommer att öppna för honom, väste han till Indre. Han visste att soldaterna gärna lät sig mutas, bara någon hade pengar att ge dem. De båda pojkarna bytte en snabb blick.

Genast blev allt ett enda kaos. Medan hushållerskan grälade på bonden för att han var så sen hamnade möbler och annat i stora högar utanför huset. Folk irrade hit och dit och bärarna slogs om vem som skulle ta hand om vad. _____

Tam samlade all sin styrka och reste sig vingligt upp på fötter. Vacklande, nästan krypande, började han ta sig bort mot kojan. Å, som han längtade efter sin säng!

- Tam! Är det du?

De närmade sig den övre stadsmuren nu, den som omgärdade själva kungen slott och drakstallarna. Runt omkring dem svävade de andra drakarna på svepande stora vingar.

"Hur kommer det sig att jag kan höra din röst?" undrade Tam nu. Han var noga med att rikta sin tanke mot draken. "För att du kommer att bli den nya drakriddaren, förstås!" svarade Sky förvånat. Det gick en rysning längs Tams ryggrad. _____

TAM TIGGARPOJKEN

PROV Facit

Plötsligt upptäckte Tam något som fick honom att rynka pannan. Drakarna flög i en annan formation än de brukade. Två av dem höll sig tätt bredvid Bleke, den stora vita.

Det verkade som om de gjorde sitt bästa för att stötta den.

Hind stack handen i rockfickan och drog upp en smörgås.

- Här! sa hon. Min dotter bredde en extra åt mig. Men du är nog hungrigare än jag, kan jag tänka.

Tam tog emot den.

- Menar du att du tänker stjäla!

Indres röst lät plötsligt gäll och han hade satt sig kapprakt upp.

- Det är farligt! fortsatte han. Tigga är en sak, men stjäla... Tänk om stadsvakten tar dig!

- Jag vet, sa Tam. **Men vad ska jag annars ta mig till?**

- De kommer att öppna för honom, väste han till Indre. Han visste att soldaterna gärna lät sig mutas, bara någon hade pengar att ge dem. De båda pojkarna bytte en snabb blick.

Göm dig du, sa Indre tyst och gjorde en gest mot vagnen.

Genast blev allt ett enda kaos. Medan hushållerskan grälade på bonden för att han var så sen hamnade möbler och annat i stora högar utanför huset. Folk irrade hit och dit och bärarna slogs om vem som skulle ta hand om vad. **Tam smög sig försiktigt närmare.**

Tam samlade all sin styrka och reste sig vingligt upp på fötter. Vacklande, nästan krypande, började han ta sig bort mot kojan. Å, som han längtade efter sin säng!

- Tam! Är det du?

Det var Indre som kom springande mot honom.

De närmade sig den övre stadsmuren nu, den som omgärdade själva kungen slott och drakstallarna. Runt omkring dem svävade de andra drakarna på svepande stora vingar. **Tam drog efter andan.**

"Hur kommer det sig att jag kan höra din röst?" undrade Tam nu. Han var noga med att rikta sin tanke mot draken. "För att du kommer att bli den nya drakriddaren, förstås!" svarade Sky förvånat. Det gick en rysning längs Tams ryggrad. **Betydde det här det han trodde?**