



**VITSIPPOR OCH PISSRÅTTOR 1**  
sid 7-12

Sätt tillbaka meningarna. Skriv bara de tre första orden.

**Det bodde människor** överallt!  
**Han hade grått** skägg och hästsvans.  
**Jodå, hoppa in** nu, grabben, sa han.  
**Om hans namn**, Percy, sa jag ingenting.  
**Vid en ändhållplats**, sa han.  
**Vinkade bara lite** och sen klev jag ner.

- Då får du kliva av här, sa busschauffören.

- Men... sa jag.

Gubben tittade på mig och trummade med fingrarna på den enorma ratten.

\_\_\_\_\_ Dörrarna pyste upp och han nickade ut mot det kalla mörka.

- Så, sa han. Iväg med dig nu. Här kan vi inte stå och släppa in kallluft.

Som om det var jag som hade öppnat. Det började stickas i magen, kallt och elakt stacks det.

Så fort jag öppnade munnen skulle jag börja gråta, det visste jag, så jag sa ingenting.

\_\_\_\_\_ Ut i vildmarken och det okända.

- Jag kör dig, sa busschauffören och jag tror att han log under mustaschen.

- Behövs inte, viskade jag.

Jag vet faktiskt inte varför jag sa så, men det bara kom. Jag var nog lite rädd för honom.

\_\_\_\_\_ Kom igen.

- Förlåt, sa han. Jag fick faktiskt jävligt taskigt samvete. Man kan ju inte slänga av en grabb så där bara.

- Nä, det kan man faktiskt inte, sa jag och snövlade.

\_\_\_\_\_

- Mitt ute i ingenstans, sa jag.

- Men jag ville ju bara komma hem! sa han sen.

- Det vill jag också, sa jag. Det vill jag nästan jämt.

Sen frågade han vad jag hette och när jag sa att jag hette Kaj så sa han att det var fint.

\_\_\_\_\_ Istället lutade jag huvudet mot fönstret och såg världen

som passerade där utanför.

Kände mig så liten, och samtidigt så stor. Jag såg dom höga husen och alla fönster som lyste. Jag såg parkerna och torgen och broarna. \_\_\_\_\_ Människor som jag.

Alla liv som pågick, precis som mitt och Kristers och pappas.

**VITSIPPOR OCH PISSRÅTTOR 1**  
**sid 7-12**

**Han hade grått** skägg och hästsvans.

**Vinkade bara lite** och sen klev jag ner.

**Jodå, hoppa in** nu, grabben, sa han.

**Vid en ändhållplats**, sa han.

**Om hans namn**, Percy, sa jag ingenting.

**Det bodde människor** överallt!